

MÜHENDİSLİK-EĞİTİM-GELECEK



Gelecekteki meslektaşlarımızın yetişeceği daha da önemlisi mesleğimizin geleceğinin şekilleneceği üniversitelerin ilgili bölümleri 2006-2007 eğitim dönemine başladılar.

Üniversitelerimiz her geçen yıl artan sorunlar yumağında yeni bir eğitim dönemine başlamanın sıkıntısı içerisinde.

Yıllardır yürütülen yanlış politikalar sonucunda eğitim bütçesi ve üniversitelerin kadroları her geçen yıl kısılmış, aynı zamanda artan taleple birlikte bölümlerin kontenjanları da her geçen yıl artırılmıştır. Altyapı ve kadrolardaki gerilemeye karşın, öğrenci sayısındaki artışın en

önemli sonucu olarak da eğitim kalitesi günden güne düşmektedir.

Bu durum özellikle uygulamalı bilimler olarak da nitelenen mühendislik alanlarında etkisini çok daha yoğun hissettirmektedir. Laboratuvar ve akademisyen sayısının yetersizliği, üniversite eğitimini sürdüren mühendis adaylarının eksik deneysel çalışma ve kuramsal bilgi ile yetişmesine yol açmakta ve mezun olduklarında çalışma hayatına hazırlıksız başlamalarına yol açmaktadır.

Eğitimin, özellikle de yüksek eğitimin ticarileşmesi, üniversitelerimizin kaynaklarının kısılmasına ve kendi kaynaklarını yaratarak eğitimi sürdürmelerine

zorlamaktadır. Burada ise sonuç beklendiği ya da hedeflendiği gibi farklı sektörler ile işbirliği değil, öğrenciden daha fazla ücret talebini gündeme getirmiştir. Bugün öğrenciler yüksek harç ücretlerinin ya da 100 YTL gibi astronomik kayıt veya kimlik ücretleri ile üniversite kaynaklarını desteklemeye zorlanmaktadır.

Kaynak sıkıntısı üniversitelerin birçok alanında hissedilirken, kimi alanlarında da kaynaklar verimsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle yurtdışı eğitim sistemi bu verimsiz kullanıma iyi bir örnek oluşturmaktadır. Çeşitli yollarla yurtdışına eğitim için gönderilen akademisyenlerin gerek seçiminde gerekse çalışma alanlarının belirlenmesinde gerekli özen gösterilmediği daha da önemlisi döndükleri zaman çalışma ortamlarının ve gerekli altyapının oluşturulmadığı durumlarda, sistem beyin göçünü hızlandıran bir etmen haline gelmektedir. Hem kaynaklar verimsiz bir şekilde değerlendirilmekte hem de kısıtlı akademik kadrolar harcanmaktadır. Bu nedenle

yurtdışı eğitimi için kullanılacak akademik kadroların altyapısı ve çalışma alanları iyi planlanmalı ve eğitim için giden akademisyenin geri dönüşü sağlanmalıdır.

Üniversiteleri özellikle de meslek alanımız gibi iş olanaklarının diğer alanlara göre göreceli olarak daha iyi olduğu alanların yakın gelecekteki başka bir sıkıntısı da bölümlerin gelecekteki omurgasını oluşturan ve iş yükünün önemli bir kısmını sırtlayan araştırma görevlilerinin istihdamı olacaktır. Bölgemizdeki üniversitelerde de uygulanan ve yakın geçmişte Odamız bülteninde da bahsi geçen araştırma görevlilerinin kadro niteliklerinin değiştirilerek iş güvencesinden

yoksun bırakılması uygulaması halen sürmektedir. Bu şartlar altında ise üniversitelerin yetkin araştırma görevlisi bulması zorlaşacak, olanlarında büyük kısmı zaman içinde kurumlardan ayrılacaktır.

Bunların yanında üniversitelerimiz özellikle de Anadolu üniversitelerimiz mevcut iktidarların kadrolaşma baskısı altındadır. Bu baskıya direnen ve akademik kadrolarını bilimsel değerlendirmeye göre oluşturma gayretindeki sınırlı sayıda üniversite ise kadro ve bütçe kısıtlarına alınmakta ve olanakları kısıtlanmaktadır. Bu da bir çok üniversitede iktidar yanlısı kadroların önünü açmakta akademik

yapılanma bilimsel kriterlerden uzaklaşmaktadır. Özellikle yönetimdeki değişikliklerle hükümetin denetiminin arttığı TÜBİTAK aracılığı ile dağıtılan proje bütçeleri de söz konusu baskının etkisini güçlendirebilecek bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu koşullar dahilinde üniversitelerde eğitim süreci gittikçe olumsuz şartlara doğru itilmekte, eğitimin niteliği her geçen yıl azalmaktadır. Çözüm ise üniversitelerin bilimselliğe yakışır yönetilmesinde ve IMF Dünya Bankası politikalarının dışında ulusal bir eğitim sisteminin yürütülmesinden geçmektedir.

TMMOB

MITİNGİ

**Emeğe
İnsanımıza
Üyemize
Yaşama
Mesleğimize
Ülkemize**

SAHİP ÇIKIYORUZ

14 Ekim 2006, ANKARA



**ÜRETEREK BÜYÜYEN,
PAYLAŞARAK GELİŞEN
BİR ÜLKEDE
İNSANCA VE BARIŞ İÇİNDE
YAŞAMAK İÇİN**

**14 Ekim 2006'da Ankara'da
TMMOB MİTİNGİ'nde
Buluşuyoruz**

13 Ekim 2006 Cuma akşamı otobüslerle
İzmir'den hareket edilecektir.

Katılım için Şubemize başvurunuz
0232 489 34 35