

egemen
güçler
yarünnın
kesilmesinden
paniğe
kapamıştır

ODAMIZ
AMERİKAN
YARDIMININ
KESİLMESİNE
İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİ
KAMUOYUNA
AÇIKLADI

Çağımızda kapitalist ekonomi, rekabetçi niteliğini aşarak çokuluslu tekellerin uluslararası sermaye düzeyinde egemenlik kurduğu emperyalizm aşamasına varmıştır. Kapitalizmin bu son aşamasında sermaye düzeni, dünyanın geri kalmış bölgelerini metropoliten ülkelerin sömürü ağı içine almıştır. Bunun so-

nucunda, sömürüye karşı çıkan dünya halklarının verdiği antiemperyalist mücadeleyi boğmak ve eldeki pazarları da koruyabilmek amacıyla, sömürülen ülkelerin gerici sınıflarıyla yapılan politik ve askeri ittifaklar doğmuştur. Böylelikle askeri ve ekonomik yardım yöntemi, geri kalmış ülkeleri dünya sermaye piyasalarına bağımlı duruma getirmiş bulunmaktadır.

Emperyalizmin lideri ABD, bir yandan askeri ve politik antlaşmalarla, bir yandan da askeri yardımla dünya çapındaki politikalarını ülkemizde de uygu-

layarak ham maddeleri, yatırım ve ticaret olanaklarını denetimi altına almıştır. ABD'nin 19. yüzyıldan beri resmi bir politika haline getirdiği dünya egemenliği stratejisi, bugün NATO, CENTO ve SEATO uygulama zinciriyle somutlaştırılmıştır, ülkemizde egemen güçler, NATO ve CENTO üyeliği yanında, ikili anlaşmalar yoluyla da ABD'ye gerektiğinde silahlı müdahale hakkını vermiştir.

ABD Senatosunun yardımı kesme kararı, Kıbrıs sorunu nedeniyle karşı karşıya gelen iki NATO üyesi ülkeden, Amerikan aleyhtarlığının hızla arttığı Yunanistan'ın tercih edildiği izlenimini vermektedir. Böylece NATO araç ve gereçlerinin ABD'nin isteği dışında kullanılamayacağı bir kez daha hatırlatılmış olmaktadır.

Yardımanın kesilmesiyle, emperyalizmle bütünleşmiş çevrelerin büyük bir şaş-

kınlık ve paniğe kapıldığını görmekteyiz. Bunun nedeni yıllardır ortaklaşa sömürdükleri halkımız karşısında dayanaksız ve güvensiz kalma duygusudur.

Amerika'yı Amerikalılardan bile çok düşünen, "senatonun bu kararı Amerika'nın menfaatlerine aykırıdır" diyebilen egemen sınıf sözcülerini halkımız iyi tanımmalıdır.

Bütün bu ilişkiler sistemi ve ABD'nin tehdit edici politikası gözönüne alınarak;

- Türkiye'yi termonükleer bir savaşta birkaç dakika içinde yokolacak ileri karakol durumuna getiren NATO'dan ve CENTO'dan çıkılmalı,
- Amerika'ya silahlı müdahale hakkını tanıya dahale hakkını tanıyan, halkımıza karşı bir tehdit niteliğindeki ikili anlaşmalar feshedilmeli,
- Bağımsızlık ilkesinin gerektirdiği bir dış politika izlenmelidir.

Bu istekler, tüm yurtseverlerin ve halktan yana politikacıların titizlikle savunacakları ilkeler olmalıdır.