

Tam Aziz NESİN'lik Köşe!

Elk. Elo.Müh. Ulaş Birgör
ulas.birgor@emo.org.tr



KENDİME ÖĞÜT

Uslanma hiç hep deli kal
Büyüme sakın çocuk kal
Es deli deli böyle kal
Son harmanında sevdanın
Tüken toz toz savrula kal
Suçüstü bulmalı ölüm
Ölürken de sevdalı kal ...

Aziz NESİN

20 Aralık 1915'te Heybeliada'da doğan Mehmet NUSRET, soyadı yasası çıkınca isminin sonuna kendi kendine sorduğu "NESİN?"i ekleyecek ve mizah öykülerinde kullandığı ismi ile birlikte Aziz NESİN olarak anılmaya başlanacaktır.

1935'te Kuleli'yi bitirip Harp Okuluna giren Aziz NESİN, 1937'de Asteğmen olarak mezun olur. Askeri Fen Tatbikat okulundan teğmen olarak mezun olduğunda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Doğu Süsleme Bölümü öğrencisi olan NESİN, 1942'de, Erzincan depremde yıkılan ordu cephaneliğinin boşaltılmasında görevli bir bölük komutanıdır artık. 44'te Safranbolu'dan Davutpaşa'ya yürüyerek getirdiği erlerine kiraz aldirmek için subaylara sattırdığı iki keçi yüzünden hırsızlıkla suçlanır ve haksız yere Ordu'dan ihraç edilir.

Daha sonraki yıllarda yazarlığını ve öğrencilik yıllarını su satırlarla ifade edecektir;

" ... Sonra kırk üç yaşındayken ilk oyunumu bastırduğım için de kınadılar. "Kırkıktan sonra azmış" gibi geliyordum onlara. Bilemezlerdi ki... Askeri okul yedinci sınıfında Türkçe öğretmenimiz Bahri Baba derste tiyatro bölümünü anlatırken dalmışım, dalmışım da dalıp gitmişim. Bahri Baba çocuklara; "görürsünüz piyes muharriri olacak" derken kendime geldim. Suçüstü yakalanışımın bir utandım ki... Oysa biz o sıralara General olmak için oturmuştuk..."

1945'te Karagöz Gazetesi ve Yenigün Dergisinde redaktörlük yapan ve profesyonel olarak yazarlığa başlayan, Cumartesi adlı haftalık bir dergi de çıkaran Aziz NESİN'in ilk bağımsız yapıtı Parti Kurmak Parti Vurmak basılır. Sabahattin Ali ile birlikte Markopaşa ve süreği olan gülmece dergilerini çıkarır. İkinci kitabı Azizname için dört ay tutuklu olarak yargılama sonucu aklanır. Çıkardığı Baştan adlı dergi kapatılınca Yeni Baştan adlı başka bir dergi çıkaran NESİN, Fransızca'dan çeviri bir yazı sebebiyle 142. Maddeden otuz iki ay hapis ve gözaltında tutulmaya mahkûm edilir. Çıkardığı bazı gazete ve dergilerin yakılması ve kapatılmasına tepki olarak 5 Şubat 1948'de Zincirli Hürriyet dergisinde "Ey Türk Faşisti" adlı yazısıyla zamanın hükümetini ağır bir dille eleştirecektir.

26 Mayıs 1995 tarihinde Şubemizde düzenlenen söyleşide konuştuğumuz olan Aziz NESİN demokrasi ve laiklik üzerine şu görüşlerini dile getirmişti: "Teknolojik ürünleri biz yapmamışız. Birisi yapmış, herhangi bir ulus yapmış. Biz de alacağız. Zaten bize satacaklar. Sen getir demesen de getirecekler, Türkiye'de şirket kuracaklar, dalavere çevirecekler, ortak bulacak ve satacaklar. Araba için de böyle. Ne demek sahip olmak? Aynıını yaparak ona sahip olunmaz. Kendi silahını kendin yap diyorlar. Belki siz de katılıyorsunuzdur buna ama ben katılmıyorum. Bizi kim kandırıyor böyle? Silah

fabrikatörleri, büyük emperyalist ülkeler. Düşmana karşı kendi silahınla mücadele edeceksin. Niçin fabrikaların ve silahların patenti senin değil? En küçük parçası bile başkalarına ait. Örneğin bir top fabrikası 1995'te kuruldu ve topları çıkarmaya başladı. 1996'da yeni model çıkıyor, 1997'de başkası. 2000 yılında senin çıkardığın top demode oluyor ve işe yaramıyor. Geri kalmış ülkelerde kendi silahını kendin yap deniyor. O sözü söylemek istemiyorum ama %60'a giriyorlar.

Mustafa Kemal çok önemli işler yapmış. Onu eleştirebiliriz hatta yanlışlarını da bulabiliriz. Ama dahi ve yaptıklarını inkar etmek mümkün değil. Çok büyük işler yapmış. Bu insan %60'ın içinden nasıl çıkmış. Hergün onun büyüklüğü benim gözümde daha da artıyor. Büyüklüğü ortada ama eleştiri hakkım da saklı. Yazıyorum bunları. O zamanda bana Atatürk düşmanı diyorlar sahte Atatürkçüler. M. Kemal diğerlerinin 300 yıl kan dökerek can vererek geldiğini biliyor. Ne yapalım 300 yıl bekleyelim mi? Ben razıyım ama öbürleri hababam gidiyor. Onlar dursa kolay. Onlar durmuyor. Atom çağı, hidrojen çağı diye. Eskiden 100-150 yılda çağ atlarken şimdi 10-15 yılda çağ değişiyor. Atom çağı, hidrojen çağı son 40-50 yılda oldu ve M. Kemal ne yapsın? 100 yılı 10-15 yıla sıkıştırarak bu yüzden diktatör. Ama en demokratik diktatör. Çünkü demokrasiyi getirmek istiyor. Tek partili demokrasi kurmuş. Demokrasiye giden yolları açmış.

Burada, İzmir'de televizyonlar geldiler bana. Meclis duayla açılacak ne diyorsunuz diye sordular? Cuma namazına gitsinler mi gitmesinler mi? Daha beter olsun dedim. Kimse ses çıkarmayınca 1-2 adam mı kaldı ses çıkaracak? Mustafa Kemal'in sağlığında bir general teftişe çıkmış. Bu olay gerçek. Kürt askere gidiyor, askerin tüfeği elinde. General askerin başında dikilip soruyor : Düşman bu taraftan gelirse ne yaparsın? Asker; "tüfeği o yöne çeviririm" diyor. "Arkadan gelirse?" Diye soruyor. "Arkaya çeviririm" diyor. "Peki yukarıdan gelirse ne yaparsın?" Deyince asker; "Mustafa Kemal'in benden başka askeri yok mudur ya" diyor. İşte laikliğin durumu bu. Biz buna layığız. Sesimizi çıkarmıyoruz.

Özelleştirme diyorlar. Peki diyoruz. Globalleştirme diyorlar. Hay hay diyoruz, elhamdülillah dindar oluyoruz, inşallah, maşallah diyoruz. Alalahın dediği olur ve herşey böyle gider."

Tarihimizin en büyük acılarından biri olarak hafızalarımıza kazınan, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta ülkemizin değerli Ozan, Yazar, Şair 37 Aydınımızın gerici ve faşist zihniyet tarafından katledilişinde Aziz NESİN'in söylediği birkaç cümle "bahane" edilecektir. NESİN, şu şiiri ile 2 Temmuz'da yaşananlara karşı sitemini dile getirecektir;

SİVAS ACISI



<p>Ben tanırım Bu bulut bizim oranın bulutu Hemşeriyiz ne de olsa Benim için kalkmış ta Sivas'tan gelmiş Yurdumun bulutu Başımın üstünde yeri var Ben bilirim Bu rüzgâr bizim oranın rüzgârı Hemşerimiz ne de olsa Benim için kopup gelmiş yayladan Yurdumun rüzgârı Kurutsun diye akan kanlarımı Ben anlarım Bu acı bizim ora işi hançer acısı Bir ülkedeniz ne de olsa Aynı dili konuşsak da</p>	<p>Anlamayız birbirimizi Hançerin nakışı Tanıdım acısından Sivas işi Ben duyarım duyumsarım Bizim oranın sızısı bu Binip kara bir buluta Sivas ilinden Sivas rüzgârında uçup gelmiş Helallik dilemeye Ey yüreğimin onmaz acıları Ey beynimin dinmez sancıları Suç ne bende ne de sende Suç seni karanlıklara gömenlerde Ne de olsa yurttaşımın Kapalı olsa da bütün vicdan kapıları yüzüne Bilmelisin bir yerin var can evimde...</p>
--	---

6 Temmuz 1995'te Çeşme'de bir imza günü sonrası sesiz sedasız aramızdan ayrılan, toplumumuzun aydınlanma, çağdaşlaşma ve demokratikleşmesi yolunda son gününe kadar elinden gelen çabayı harcayan duyarlı ve özverili aydın kimliğiyle hiç unutulmayacak olan Aziz NESİN'i ve Onun şahsında on beş yıl önce yine bir Temmuz günü Sivas'ta yaşamlarını yitiren aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Kaynakça;

NESİN Vakfı
Cumhuriyet Gazetesi Aziz NESİN Özel Eki, 11 Temmuz 1995
Aziz NESİN Bütün Şiirleri 1-2, NESİN Yayınevi Ekim 2007

Geriye Kalan, NESİN Yayınevi Şubat 2007
Ç. Arkadaşım Aziz NESİN, Müjdat GEZEN Bilge Karınca Yayınları 2003