



1954

**TMMOB**  
**ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ**  
**ODASI**  
**İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ**  
YIL:19 SAYI:203 NİSAN 2007

Ayda bir çıkar.  
Elektrik Mühendisleri Odası  
İzmir Şubesi  
Üyelerine Ücretsiz Yollarır.

**Elektrik Mühendisleri Odası**  
**İzmir Şubesi Adına Sahibi:**  
Mustafa KÜÇÜK

**Yazı İşleri Sorumlusu**  
Mehmet GÜZEL

**Yayına Hazırlayan**  
Kamer TÜRKYILMAZ

**Yayın Komisyonu**  
Avni GÜNDÜZ  
Murat GENÇÖR  
M. Macit MUTAF  
Ahmet BECERİK  
N. Sedat GÜLŞEN  
M. Serdar ÇINARLI  
Ulaş BİRCÖR

**Yazışma Adresi:**  
EMO İzmir Şubesi  
1337 Sk. No: 16 K:8  
Çankaya-İZMİR  
Tel/Fax: 0.232.489 34 35  
izmir@emo.org.tr  
http://izmir.emo.org.tr

**Yayın Türü**  
Yerel Süreli Yayın

**Baskı**  
Altındağ Grafik Matbaacılık  
1. San. Sit. 2839 Sk. No:28  
Mersinli-İZMİR  
Tel : 0232. 457 58 33

**Baskı Tarihi:**  
07. 04. 2007

**Basım Adedi**  
3200

EMO İzmir Şubesi Bülteninde  
yayınlanan her türlü haber ve yazı  
izin almak koşulu ile kullanılabilir.  
Yayınlanan yazılardan yazarları  
sorumludur.

## CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TOPLUMSAL UZLAŞMA (!)

Bir süredir ülke gündeminin en önemli maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak oluşturuldu. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefet partilerinin büyük bölümü AKP'nin oy kullanan seçmenin üçte bir, genel seçmenin dörtte bir oyu ile parlamentoda sahip olduğu oransız çoğunluk üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimindeki belirleyiciliğini demokrasi ile bağdaştıramamaktadır. Bu talep farklı duyarlılıklardan kaynaklanmakla birlikte toplumun geniş kesimlerinde yanıt bulmaktadır.

Yıllardır yaşamakta olduğumuz ancak AKP iktidarında üst düzeylere varan uygulamalar özellikle bazı alanlarda duyarlılığı yoğunlaştırmaktadır. Bu alanların başında yoğun bir saldırı altında bulunan yargı ve üniversiteler gelmektedir.

İktidarın bugüne kadar yaptıklarını gelecekte yapmayı düşündüklerinin teminatı olarak gören toplum kesimleri olası AKP felsefesinden bir Cumhurbaşkanlığı ile yargının bağımsızlığını hızla yitireceğini ve siyasallaşacağını görmekte ve kaygı duymakta, bu duyarlılığı ile Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin parçası olmaktadır.

Kendisinden olmayanı yok sayan, güçsüz bırakmaya çalışan çalışma alanlarını daraltan uygulamalar sonucu bağımsız, bilimsel çalışma ortamından koparılmaya çalışılan üniversite kesimi bugünlerini bile arayacağını görmekte ve duyarlılığını dile getirmektedir.

Ulus devletin giderek zayıflatılması, kamusal varlıkların pazarlanması, kaynaklarımızın yabancılara teslim edilmesinin boyutlarının artacağını, bu uygulamalar içinde hukuk tanımazlığın daha da pervasızlaşacağını farkında olan kesimler duyarlılıklarını eyleme dönüştürme arayışları içine girmektedirler.

Çoğaltılabilecek bu örneklerle ilişkin toplumsal duyarlılığın bilincinde, yanlış anlamalara veya çarpıtmalara aday olduğunun farkında olarak topluma sunulan oyunu oynamak yerine gerçekleri toplumla buluşturma görevimizi yerine getirmek, kavramların içini doğru bir şekilde doldurmak ve halkımız yararına seçenekleri ve hedefleri göstermek zorundayız.

Demokrasiyi yalnızca kendi dönemsel çıkarları için bir araç olarak gören anlayış ve davranış biçimlerini sergilememeliyiz.

Yalnız bugün gündemdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle AKP iktidarının toplumun %27'sini temsil ederken parlamentoda sahip olduğu belirleyiciliğini demokrasi ile bağdaştırmayarak toplumsal uzlaşma talep etme noktasına gelmek yerine bugünkü yapıyla parlamentonun toplumun yalnız % 45'inin temsilcisi olduğunu, % 55'inin temsil edilmediğini görebilmeliyiz. Durum böyleyken AKP içinden muhalefetin onaylayabileceği bir isim Cumhurbaşkanlığı aday olmasını toplumsal uzlaşma olarak algılamak, bunun adına demokrasi dışı yöntemlerden beklentiler oluşturmanın demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını kavrayabilmek zorundayız.

Bugün görevimiz toplumun tüm kesimlerinin temsiliyetini sağlayacak, sınıfsal ya da ideolojik konumlarından kaynaklanan farklı görüşlerin ifade edilmesine olanak sağlayan bir parlamenter yapı için gerekli düzenlemelerin yapılması ve seçim yasaasının değiştirilmesi yolunda söylemlerimizi yükseltmek, bu anlamda bir toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirmektir. Bu konuda toplumun sihirli bir istikrar(!) kavramıyla aldatılmasına izin vermemeliyiz. Parlamentoda tek başına karar alabilme şansına sahip olmanın ülkede istikrarla ilgisi olmadığını, iktidarın toplumun tüm kesimleri ile kavgalı olmasının önüne geçemediğini, bu basitliğe indirgenmiş istikrar kavramının uç noktasının krallık yada sultanlık olduğunu görmek durumundayız.

Bugüne kadar izlenen uygulamaları ile sayın Cumhurbaşkanının toplumda yarattığı güven duygusuna kapılarak konunun özünü kaçırmamak, gerek yargının bağımsızlığını tam olarak güvence altına alabilmek, gerekse üniversiteleri özerk, bilimsel araştırma ve eğitim kurumları niteliğine ulaştırabilmek için Cumhurbaşkanlığına tanınmış yetkileri sorgulayabilmeliyiz.

Demokrasiyi tüm kurumları ile içselleştirmeli ve engelleri aşarak hayata geçirmek için mücadele etmeliyiz.

Kişisel ve örgütsel çıkarları ön plana çıkarmadan bu mücadelenin tüm bileşenlerini bir araya getirebilme becerisini göstermeli, ortak çalışma kültürünü geliştirmeliyiz.

Demokrasiyi kazanmadan yaşamın hiç bir alanında kalıcı kazanımlar elde etmenin olası olmadığını ve demokrasinin bir lütuf olarak sunulmayacağını, ancak örgütlü ve özverili bir mücadele ile kazanılacağını bilincinde, toplumsal görevlerimizi kişi yada kurumlara ihale etmeden tüm bileşenlerin ortak mücadelede yerini almasını diliyoruz.

Güzel günler görebilme umuduyla esen kalın.

**Mustafa KÜÇÜK**  
Şube Yönetim Kurulu Başkanı