



oda
çalışmaları

«İlgın tasarısının engellenmesi doğrultusunda tüm haklı ve ynsnl girişimleri destekliyoruz»

Anayasa Mahkemesince iptal edilen DGM Yasasının yeniden gündeme getirilmesi ve bu nedenle yurt düzeyinde tepki ve direnişlerin yaygınlaşması üzerine, Odamız, bir basın bülteni yayınlayarak son gelişmelere ilişkin görüşlerini açıkladı.

1961 Anayasasının özüne aykırı olan DGM Yasasının, bütün gizleme çabalarına karşın, temel hak ve özgürlüklerin tahribine, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kitlelerin ve tüm demokratik güçlerin sindirilmesine yönelik olduğunun belirtildiği basın bülteninin son bölümünde şöyle dendi:

"Hukukun temel ilkelerine ve yargı bağımsızlığına aykırılığı bu denli açık olan DGM tasarısının tekrar yasalaşmasını demokratik yöntemlerle önlemek, bir yurtseverlik görevidir. Emekçi halkın bir parçasını oluşturan elektrik mühendisleri olarak, egemen güçlerin sultasına karşı direnen halkımızın bu haklı davasının yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz."

İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aralarında Odamızın da bulunduğu 13 örgütün İzmir Şubelerinin başlattığı "İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı" konulu çalışmalar sürüyor. Bu konudaki çalışmalarda görevlerin belirlenmesi yolunda İzmir Odalararası Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan raporun sunuşunda: "Amacımız çalışmaların Türkiye çapında olması ve bütün demokratik unsurlarca benimsenmesidir, ülkemizde iş kazalarının tek sorumlusu sermaye, işverenler ve onların daha fazla sömürme hırsıdır. Bunu bilinç düzeyine çıkarmak, en azından bu konudaki mevcut kanun ve tüzüklere uyulmasını sağlamak tüm ilerici ve demokrat güçlerin görevidir.

Çalışma ürünlerimizin yaygınlaştırılması ve yukarıda anılan doğrultuda konunun kitleye mal edilmesi açısından bundan böyle tüm çalışmalarımızı sizlere ileticeğiz" denilmekte.

Koordinasyon Kuruluna bağlı "bilgi toplama, araştırma ve diğer kuruluşlarla ilişkiler komisyonu" nun hazırladığı 1 nolu raporun girişinde şöyle deniyor:

* 'Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir...'

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz.

(ANAYASA, M.14)

'iktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve merkeze için insanlık haysiyetile yaşar bir yaşayış seviyesi sağlanması amacıyla düzenlenir...'

'ANAYASA, M.41)

'Devlet, çalışanların insanca aşaması ve çalışma hayatının cararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır.

'ingarya yasaktır...'

'ANAYASA, M.42)

'Kimse yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmayan bir işte çalıştınamaz. Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunur...'

'ANAYASA, M.43)

'Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir...'

'ANAYASA, M.49)

'lkemizde, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının yeterince oluşturulamaması sonucunda, iş kazaları hızla çoğalmakta, ölümler, uzuv kayıpları, sakatlıklar artmakta, meslek hastalıkları yaygınlaşmaktadır. İnsan varlığı, en yüce değer olduğuna göre, çalışan halkımızı yüksek ölçüde tedirgin eden iş azaları ve meslek hastalıkları-

na karşı gereken önlemlerin alınması hayati önem ve zorunluluk taşımaktadır.

'İlkel ve güvencesiz çalışma koşulları, işçilerin gereğince eğitilmeden en tehlikeli işlerde çalıştırılmaları, üretim hızını düşürdüğü gerekçesiyle koruyucu önlemlere sırt çevrilmesi, çalışan halkımızın yeterince beslenip, dinlenme olanakları bulamaması gibi nedenler, iş kazaları ve meslek hastalıklarını arttıran başlıca etkenler olmaktadır.

'Kısaca denilebilir ki, iş sahibinin daha fazla kazanması temel ilkesi üzerinde gelişen sanayi, işverenlerin kârını azaltacak her türlü giderden kaçınmakta ve bunun sonucunda burjuvazinin çıkarlarını çoğaltmak pahasına, işçiler sakatlanmakta, ölmekte ya da onarılamaz hastalıklar içerisine düşmektedir, iş kazaları giderek iş cinayetlerine dönüşmektedir.

'Bir kısım insanlar daha fazla para kazansınlar diye çalışan halkımızın çeşitli felaketler içerisine düşmesine göz yumulmaz.

'Bizler aşağıda imzaları bulunan örgütler üretime doğrudan katkıda bulunan kişi ve grupların temsilcisi olarak temel işlev ve görevlerimizde uygulamak amacıyla iş cinayetlerine karşı or-

tak bir mücadele açılmasına karar vermiş bulunuyoruz. Bütün üyelerimizi çalıştıkları işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının uygulanması için göreve çağırıyoruz.*

Raporda daha sonra, yapılan örgütlerarası ortak toplantılarda varılan ilke kararları açıklanıyor. Ayrıntılı bilgilerin verildiği bu kararların başlıkları şöyle:

" 1. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin yasal dayanakları bütün üyelerce okunmalı ve bilinmelidir.

2. Çalıştığımız işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumların önlenmesi için mücadele vermeliyiz.

3. Çalıştığımız işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına ters düşen emirler vermeyelim, bu tür emirlere boyun eğmeyelim.

4. İşyerlerinde teknik eğitim yapılmalıdır.

5. Sendikalar işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında daha etkin bir mücadele vermelidirler.

6. Sağlık personeli daha etkin olabilmelidir.

7. Profesyonel bilirkişilikle mücadele edilmelidir."

«ALİAĞA GAZ TÜRBİNLERİ EGE BÖLGESİ ENERJİ SIKINTISINI GİDERMEYECEKTİR»

Ege Bölgesinin enerji sıkıntısını gidereceği gerekçesiyle Aliağa'da iki grup gaz türbini yapılması konusunda ilişkili olarak Odamız İzmir Şubesi yayınladığı basın bülteniyle görüşlerini kamuoyuna duyurdu. İzmir Şubemizin açıklaması şöyle:

"Aliağa'da yapımı tamamlanmak üzere olan iki grup ek gaz türbini, ne ülkemizin içinde bulunduğu enerji sıkıntısına, ne de Ege Bölgesinin enerji sıkıntısına çözüm getirmeyecektir. Yakında üretime başlayacak olan bu iki grubun gücü Keban'dan yirmi kat küçük, enerji maliyeti ise Soma'dan on kat fazladır. "Olmayan enerji en pahalı enerjidir" sapık gerekçesine dayanarak, sık sık petrol sıkıntısının baş gösterdiği ülkemizde petrole dayalı enerji üretimini teşvik etmek bir avuç çıkarıcının menfaatinidir. Bunun yerine yıllardır yapımı geciktirilen Soma ve Tunçbilek termik santralleri devreye sokulsa on kat daha büyük güçte doğal kaynaklarımıza dayalı üretim merkezlerine kavuşmak ve on kat daha ucuz enerji üretmek mümkün olacaktır. Ve ancak böyle bir politikayla enerji üretiminde dışa bağımlılığımız azalacaktır."