

ara  
mız  
da

Sayın üyemiz,

Son haftalarda giderek yoğunluk kazanan gelişmelerle MC iktidarının yeni bir dönemi yaşanıyor. Kurulduğu günden beri baskı, zulüm ve terörü her türlü olanaktan yararlanarak genişleten, açık faşizmin kapılarını zorlayan iktidar, bu kez, ağır baskı altına aldığı kitlelerin dikkatlerini başka yöne çekmek için yeni oyunlar tezgahlıyor. Son gelişmeler sermayenin çok yönlü amaçlarını içinde barındırıyor. Seçim öncesi, her boş arsaya atılan temellerle "Büyük Türkiye" yaratmaktan, Ege sorununun savaş olasılığını da içerecek biçimde sıcak tutulmasına kadar "türlü çeşitli" yollardan yararlanılarak iç politika sorunları hasıraltı edilmeye çalışılıyor. Tüm bunlar, kitlelerde sermayenin kendi sorunlarına sermaye lehine duyarlık yaratmak çabasıdır. Duyarlık yaratmak kitlelere kendi sorunlarını unutturmaktan geçiyor. Bu arada sermaye sınıfsal mevzilenmesini güçlendirmek olanacağını bulabilecektir.

Toplu sözleşme döneminin yaklaşması, ondan öte kitlelerdeki uyanışın ürküntüsü sermaye cephesinin "iş hayatının disipline edilmesi" önerilerini daha yalın açığa çıkardı. Bunun Türkçesi, ücretlerin dondurulmasıdır. İşverenler emeğe karşı yeterince örgütlü olmadıklarını ileri sürerek yeni örgütlenmelere gidiyorlar, "Hür Teşebbüs Konseyi" oluşturuyorlar. İşveren Konfederasyonları, Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kalkınma Vakfı vb. kuruluşlar yetmiyor. ücret artış taleplerine karşı koymak, giderek devrimci sendikaları safdışı etmek planın ana bölümü. Bu baskıyı gerçekleştirebilmek için de milyarlık lokavt fonları kuruluyor. İşverenlerin isteği, tek tek toplu sözleşme görüşmelerinden kurtularak, bütün işverenler adına merkezi bir iradeyi geçerli kılmak.

İşverenler başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi kitlelerle daha sıkı hesaplaşma hazırlığı içindedir. Sermaye cephesinin iktidarı da yolları açmaya çalışıyor. Olağanüstü mahkemeler medet umulan araçlar arasında. Ancak her türlü baskı ve zorbalığa karşı, yine başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanların mücadelesi sürecektir. Sendikalaşma yolunda yeni deneyler kazanan teknik elemanlar da antidemokratik girişimlere karşı durmak zorunda. Tüm ilerici demokratik güçlere işçi sınıfının yanında yer almak ve mücadeleye katkıda bulunmak görevi düşmektedir. Bu birlik ve dayanışma görevi dirimsel niteliktedir. Çünkü işçi sınıfı hareketi durdurulduğu an, işçi sınıfıyla birlikte toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçi kitleler için de, sınırlı hak ve özgürlüklerden bile söz etmek olanaksızlaşacaktır.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU