

ara
mız
da

Sayın Üyemiz,

Faşistler tarafından emekçi halka karşı Elazığ, Erzincan, Malatya ve Sivas'ta uygulanan kitle katliamı girişimleri Kahramanmaraş'taki soykırım ile doruğuna ulaştı. Planlı bir şekilde geliştirilen olaylar hızla bir katliama dönüştürüldü. Saldırıya uğrayan yerlerin önceden planlandığı görüldü. İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Vali de saldırıdan payını alanlar arasındaydı.

Kahramanmaraş soykırımının altında yatan, önceki girişimlerle gerçekleştirilemeyen sıkıyönetim ilanını gerçekleştirilebilmektir. Hükümetin 13 ilde sıkıyönetim ilanı önerisi iktidar içindeki karşı çıkılmalar dışında muhalefet tarafından desteklendi. Sağ muhalefetçe genişletilmiş sıkıyönetim haritaları sürekli ilan edilmekte, olaylar buralara kaydırılmış bulunmaktadır.

Temelde gerçekleştirilmek istenen işçi sınıfının ve emekçi kesimlerin kısıtlı olan örgütlenme ve demokratik haklarını rafa kaldırmaktır. Ezilen ve sömürülenlerin örgütlenmeleri ve seslerini duyurmaya başlamaları hakim sömürücü sınıfları rahatsız eder hale gelmiştir.

İktidar, denge politikası gereği, saldırı ve terörün kaynağı besbelli iken bunu ilan edememektedir. Olayları aşırı sağ ve sol uçların çatışması şeklinde göstermekte, hergün üç-beş ilerici, demokrat, yurtsever, faşist saldırıların sonucu ölürken bu, üç-beş kandırılmış insanın işiymiş gibi lanse edilmektedir. Faşist örgütlerce düzenlenen, ülke çapında örgütlü bir biçimde yürütülen CIA patentli terör artık açığa çıkmıştır. Bir şehirdeki olayın başka şehirlerden getirilen militanlarca uygulamaya konduğu, suç aletlerinin gezdirildiği belirlenmiştir. Artık iktidar olayların halkın gözünde açığa çıkmasıyla piyonlarla değil, gerisindeki onları yöneten örgütlere inme gerekliliğini İçişleri Bakanının ağzından açıklamak zorunda kalmıştır. Bu girişim geliştirilmeli ve somut önlemlere yönelinmelidir.

İktidarın politikası faşist örgütleri yasa sınırları içine çekmek biçiminde somutlanmaktadır. Terör ve katliamların düzenleyicileri ortada iken üzerine gidilmemekte, üzüntü ve kınama mesajlarıyla geçiştirilmektedir. Ne yazık ki faşist iktidarlara yaşamış bütün ülkelerde mevcut liberal ve sosyal demokrat iktidarlara böyle yaklaşımlar içinde olmuşlar, başaramamışlardır. Bundan ders alınmalıdır.

Olanların faturası kime ödetilmek istenmektedir? iktidar muhalefetle birlikte teşhisi koymuş, ivedi girişimler içindedir. Olayların kaynağı sınırlı özgürlükler olarak gösterilmektedir. Sınırlı dernek kurma özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran yasa düzenlemelerine gidilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası bu hakkı ortadan kaldırıcı biçimde yeniden düzenlenmekte, polis yetkilileri bundan önceki iktidarların yıllardır başaramadıkları boyutlara ulaştırılmaktadır.

Şunu çok iyi biliyoruz ki, kitle katliamlarının ve cinayetlerin temelinde faşist örgütlenmeler vardır. Bu yüzden bizi önemli görevler beklemektedir. Var olan demokratik mevzilerin korunması ve baskı yasalarının çıkmasını engellemek için örgütlü mücadelemizi yükseltmek, faşizmin işçi sınıfının ve emekçi kesimlerin örgütlü gücüyle yenilebileceğini bilincinde olan sömürücü sınıfların örgütlenme önüne koyduğu ve koymaya çalıştığı engelleri aşmak için mücadelemiz gündemdedir.

Seçim meydanlarında memurlara grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar vaad edip iktidara geldiğinde var olan sınırlı dernek kurma özgürlüğünü bile çok görenlere güvenilemeyeceğini görüp, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklar*ken di gücümüzle elde edebileceğimizin bilincinde olarak, bu yöndeki mücadelemizi yoğunlaştırmalıyız.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu