

## Karaburun Bilim Kongresi'nin Ardından

Murat Narođlu  
DEÜ Bilg. Müh. 4. Sınıf

Bir arkadaşımınla beraber, IBM firmasının Türkiye'deki çalışanlarının yürüttüğü sendikal mücadeleye ilişkin yazı çalışmasında bulunduğumuz sırada dikkatimizi çeken bir afişle başladı her şey. Büyük puntolarla Karaburun Bilim Kongresi yazan afişi incelemeye koyulduk ve Fuat Ercan, Yüksel Akkaya, İzzettin Önder ve daha birçok bilim insanının katılımcı-konuşmacı olduğunu öğrendikten sonra, orada, Kongre'ye katılma kararı aldık. Ana temanın "bugünü anlamak" olarak belirlendiği Kongre afişinde bir de Theodor Adorno'nun şu sözü yer alıyordu: **"bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar"**... 1 ay süren Tunceli gezimin ardından İzmir'e döndüm, EMO İzmir Şubesi ve arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda odanın desteğiyle beş EMO-Genç üyesi Kongre'ye katılacaktık ancak bir arkadaşımızın beklenmeyen hastalığı bu sayıyı dörde düşürdü.

Kongre 4-7 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacaktı ve biz de etkinliklerin başlayacağı günün sabahı yola koyulduk. Minibüs rallisi yapmaya hevesli olduğumu düşündüğüm şoförün yaratmış olduğu heyecan fırtınası neyse ki bir yıkıma yol açmadı da sağ salım Karaburun'a vardık. Sosyologların ne iş yaptığı ve Kongre'nin amacına kafayı takmış tesis görevlisi eşliğinde yaptığımız hızlı kahvaltının ardından tesislere yerleştik ve Mordoğan Belediyesi'nde yapılacak olan, "Günümüzde İçiyile Dışıyla Üniversite" konulu Çalışma Grubu Toplantısı ve Açılış Oturumu'na katılmak üzere tekrar yollara düştük.

Bu katılım ve gidiş sürecine ilişkin genel bilgiden sonra derseniz

Kongre'nin tarihine ve düzenlenmesine değinelim. İlki 2006 yılı Eylül ayında "bilim ve iktidar" başlığıyla düzenlenen Kongre'nin geçtiğimiz yılki teması ise "bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri" olmuş. Bu temalar üzerinden şekillenen paneller, forumlarla beraber düzenleyicilerin, genç bilim insanlarına destek olmak, disiplinler arası etkileşimi arttırmak, üniversite öğrencileri ve akademisyenler arası iletişimi ve çalışma olanaklarını geliştirmek ve bilimi sokağa taşımak amaçlarını taşıdıklarını söyleyebiliriz. İlk kez katıldığımız Kongre'nin bu yılında fark ettik ki belki de en önemli nokta bilimin tarafsız olması gerektiği iddialarına karşı düzenleyicilerin, akademisyen ve öğrenci düzeyindeki katılımcıların kapitalizme karşı bir taraf olmaları. Bu duruş kendisini Kongre boyunca düzenlenen sanatsal etkinliklerde de gösteriyordu. **Bu insanlar, sevgili Teoman Öztürk'ün de ifade ettiği gibi, bilimi ve teknolojiyi ve bir eklemeye de sanatı, egemenlerin ve sömürücülerin değil, emekçi halkın çıkarı doğrultusunda kullanmaya ve bu yolda karşılarına çıkacak her türlü engeli aşmaya kararlıydılar...**

Herhangi bir ticari sponsor desteği almadan, küçük adımlarla, yöresel çalışmalarla başlayıp kısa sürede Türkiye'ye yayılan Karaburun Bilim Kongresi, TMMOB İzmir İKK, TTB, Eğitim-Sen İzmir 3 No'lu Şube, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mordoğan ve Karaburun Belediyeleri, vb. kuruluşlar tarafından da destekleniyor. Düzenleme ve Bilim Kurulu'nda, Türkiye'nin pek çok farklı üniversitesinden ve yurtdışından akademisyenler, lisans/yüksek li-

sans öğrencileri yer alıyor. Katılımcı öğrenciler de çeşitlilik göstermekteydi ama DEÜ, Ege ve Dicle Üniversitesi kitleselliliğiyle dikkat çekiyordu.

Kongre'nin robot resminin ana hatlarını çizdikten sonra şimdi de dört günlük sürece, detaylara bakalım. Yukarıda da sözettiğim gibi açılış etkinlikleri Mordoğan'da gerçekleştirildi. Çalışma grubu toplantısı sona erdikten sonra, Ahmet Öncü, Cem Terzi, Ahmet Haşim Köse ve Sungur Savran'ın katılımıyla "Kapitalizmi Anlamak" başlığıyla açılış oturumu gerçekleştirildi. Oturum sonrası servislerle Karaburun'a döndük, öğrencilerin kaynaşması, tanışmalar başlamıştı bile. Sonraki üç gün etkinlikler Karaburun'da olacaktı. Yoğunluğun had safhada olduğu 2. ve 3. gün aynı anda çoğunlukla üç farklı salonda üç farklı panel gerçekleştiriliyordu, biz de arkadaşlarla, seçimlerimize bağlı olarak farklı panellere katılıyorduk. Sanat etkinliklerinin öğle yemeği esnasında veya panellerle aynı saatte olması katılımımızı çoğunlukla engelliyordu. Sosyal programda neler vardı peki şöyle bir göz atalım... Suzan Bakır'a ait "Bugün" isimli fotoğraf sergisi, Nezaket Tekin'e ait proje-fotoğraflardan oluşan "Dönertaş", Yönetmenliğini Petra Holzer / Selçuk Erzurumlu/Ethem Özgüven'in yaptığı "4857" isimli Tuzla belgeseli, Nurşen Bakır'ın fikri ve gerçekleştirmesi, E. Ahmet Tonak'ın da montaja katkısıyla sunulan "Gıyaben", Rüya Arzu Köksal'ın yönetmen, Aydın Kudu'nun görüntü yönetmeni olduğu "Son Kumsal" isimli Karadeniz Sahil Yolu Belgeseli ve yazan-yöneten-oylayanın Bilgesu Erenus olduğu "Pandora'nın Kutusu" isimli tiyatro...

Bunların dışında Büyükbaş mahalle halkının (İstanbul) gecekondularına karşı direnişini ve İzmir'deki Romenler'i anlatan iki ayrı gösterim daha gerçekleştirildi ki bu iki etkinliğe ve "Gıyaben" isimli kısa film gösterimine topluca katıldık.

Cumartesi gününün son oturumundan sonra, arkadaşlarımızın bir önceki günkü panelin konuşmacılarıyla yaptığı görüşmeler sonrasında düzenlediği sahil kenarı söyleşisine katılmak üzere iskeleye geçtik. EMO-Genç ve EMO üyesi bir kişinin ortak etkinliğine, plânlardan başka katılımcılar da eklendi ve gece yarısını bulan, herkesin keyif aldığı, oldukça verimli bir ortam oluştu. Bizleri kırmayıp orada bulunan Ahmet Öncü, Özgür Narin, Güven Selçuk ve Kâzım Tolga Gürel'e tekrar teşekkür ederiz.

Kongre'nin son günündeki sabah oturumlarından sonra Çalışma Grupları'nın sunumları yapıldı ve Kapanış Forumu'na geçildi. "Dün, Bugün, Yarın" başlığını taşıyan bu son oturumda kısa sunuşlarıyla, Gülçin Yörük, Fuat Ercan, İzzettin Önder, Sungur Savran ve Yüksel Akkaya kürsüye çıktılar. Forum'dan sonra, ayaküstü söyleşiler önceki günlerde olduğu gibi devam etti, akşama doğru Dicle Üniversitesi öğrencilerini uğurladık ve çok geçmeden bizler de İzmir'e doğru uçuşa geçtik.

Kongre süresince elbette ki dikkat çekici konuşmalar, hararetli fikir tartışmalarına sahne olan oturumlar gerçekleşti, yeni arkadaşlık / dostluk tohumları atıldı, umut fidanları boy attı, pratikte gerçekleşecek yeni projelerin temelleri hazırlandı ama bunlardan uzun uzadıya sözetmek

için yerimiz uygun değil. Kongre raportörü olmasam da sadece kendi notlarımın bile 20 sayfayı bulduğunu söylemem yeterli olur herhalde. **Yoğun bir emek sürecinin ürünü olan bu Kongre, bilimin duruşu konusunda çok net tavır sergileyen, kapitalizm karşısında sosyalist duruşu savunan ve bunu da hayata geçirmeye, dünyayı dönüştürmeye çabalayan, Marksizm'in, doğruluğu ve güncelliğinden bir şey kaybetmeyip tam aksine daha da sağlam bir zemine oturduğu konusunda hem fikir olan, gençinden yaşlısına yüzlerce insanı buluşturdu.** Böylesi bir kongrenin gerçekleştiriminde emeği geçen herkese, bizlere destek olanlara, bu güzel insanlara sonsuz teşekkürler...

## 7.HKMO Yaz Eğitim Kampı

Bu yıl 7.si Foça'da düzenlenen Harita Kadastro Mühendisleri Odası yaz eğitim kampına EMO-GENÇ temsilcilerimizden Diyar Saraçoğlu, Münir Yenigül ve Seda Çelebi katıldı.

Kampa ilk yerleşmemizden sonra kısa bir süre içerisinde farklı mühendislik disiplinlerinden geldiğimiz (özellikle jeodezi ve fotogrametri) arkadaşlarla tanışmaya başladık. Gece sohbetleri ve günlük nöbetlerde beraber bol bol güldük ve eğlendik.

Kamp süresince kampın ana başlığı olan çelişkiler ile ilgili bir çok söyleşi oldu. "Türkiye'de Ekonomik ve Siyasal Çelişkiler", "Meslek Örgütleri ve Çelişkiler" vs. Bizim için "Alternatif Medya ve Çelişkiler" başlıklı oturum son derece güzel geçti. Metin Yeğin'in Mısır'daki işçi grevini anlatan "Canım Ciğerim İşçi Kerim" belgeselini izledikten sonra kendisiyle sohbet niteliğinde geçen bir oturum yaptık. Yıllardır aradığımız "Aydın" sözcüğüne Metin Yeğin ile



tanışarak bir karşılık bulabilmek bizim açımızdan son derece önemlidir.

Kamp süresince yapılan atölye çalışmaları ve spor aktiviteleriyle hem kendimizi daha iyi ifade edebilme fırsatı bulduk hem de kamptakilerle paylaşımımızı arttırabildik. Bu bakımdan özellikle tiyatro ve şiir atölyeleri bizler için gayet verimli geçti.

Hararetli tartışmaların, yeni kurulan dostlukların olduğu on günün ardından aramızda sıcak bir birlikteliğin olduğu değerli çadırlarımızı toplayarak kamptan ayrıldık.

HKMO İzmir Şubesi'ne ve kampta emeği geçen herkese bizi ağırladıkları için çok teşekkür ederiz.

emo izmir şubesi