



1954

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ
ODASI
İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ
YIL:21 SAYI:222 KASIM 2008

Ayda bir çıkar.
Elektrik Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi
Üyelerine Ücretsiz Yollarır.

**Elektrik Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi Adına Sahibi:**
N. Sedat GÜLŞEN

Yazı İşleri Sorumlusu
Özcan UĞURLU

Yayın Komisyonu

Avni GÜNDÜZ
M. Macit MUTAF
Ahmet BECERİK
M. Serdar ÇINARLI
Ulaş BİRGÖR
Tahir Emre KALAYCI
Ömer KARAKUL
Semra YAMIŞ
Dilek CERİT

Yayına Hazırlayan
Kamer TÜRKYILMAZ

Yayıma Adresi:
EMO İzmir Şubesi
1337 Sk. No: 16 K:8
Çankaya-İZMİR
Tel/Faks: 0.232.489 34 35
izmir@emo.org.tr
http://izmir.emo.org.tr

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Baskı
Altındağ Grafik Matbaacılık
1. San. Sit. 2839 Sk. No:28
Mersinli-İZMİR
Tel : 0232. 457 58 33

Baskı Tarihi:
11.11.2008

Basım Adedi
3300

EMO İzmir Şubesi Bülteninde
yayınlanan her türlü haber ve yazı
izin almak koşulu ile kullanılabilir.
Yayınlanan yazılardan yazarları
sorumludur.

KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR MU (?)

Ekonomistler ABD de yaşananların kapitalizmin tarihindeki üçüncü büyük kriz olduğunu, ilkinin 1872-1896 yılları arasında, ikincisinin ise 1929 yılında New York borsası çöküşünden sonra 1930'lu yıllarda yaşandığını vurguluyorlar. Cumhuriyetimizin ilk dönemlerine denk gelen ikinci krizin ülkemize yansımaları devletçilik anlayışı ile aşılmış, yabancı firmalarca işletilen demiryolları, limanlar devletleştirilmiş, "yurt demir ağlarla örülmüş", kamulaştırma politikalarının yanı sıra şeker, dokuma fabrikaları gibi endüstri tesisleri kurulmuş, yerli malı kullanımı teşvik edilerek ulusal kaynaklara önem verilmiş ve dünyadaki krize karşı devletçilik anlayışı ile büyük büyüme hızı yakalanmıştır.

Günümüzde ise dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücü olan ABD'de yaşananlar küresel kriz olarak tüm dünyayı sarmaktadır. Ülkemizde de AKP iktidarı tarafından orta ve alt gelirli vatandaşlara fırsatmış gibi sunulan mortgage kredi sistemi ABD'de krediyi kullananları ABD Merkez Bankası (FED) tarafından artan faiz oranları ile ödeme geri dönüşünü zora sokmuş, konut fiyatlarındaki gerçek dışı artışlar da konut sektörünü durgunluğa itmiştir. İlk olarak dünyaca ünlü kredi kuruluşları ardı ardına iflas ederek krizi başlatmış, ardından günümüze kadar ise 13 banka iflas etmiştir. ABD yönetimi zor durumdaki şirketleri iflastan kurtarmak amacı ile devlet olarak satın almak için ilk etapta kongresinden 700 milyar dolar kullanmak üzere yetki almıştır. Ancak krizin ABD'ye maliyetinin 1,8 trilyon dolara ulaşabileceği söylenmektedir.

Ülkelerin etnik yapılarını da kullanıp iç karışıklıklar ve entrikalar ile demokrasiden uzak yönetim anlayışını egemen kılarak, savaş ortamını körükleyen, sömürü düzenini geliştiren dünyanın efendisi konumundaki ABD'de olanlar, kapitalizmi yerkürede oldukça sallıyor, nasıl bir sistem olduğunu tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Özellikle ABD'ne göbekten bağlı olan, IMF, Dünya Bankası politikalarını rehber edinen ülkeler en temel yapıda bankacılık sistemi ile birlikte krizin eşğine getiriliyor. Bu ülkelerdeki her yurttaş hiç de sorumlu olmadığı bir krizin faturasını ödemek, ABD'nin kaybettiği dolarları tek tek yerine koymak zorunda bırakılıyor. Kapitalizm ayakta durması, sermayenin güçlenebilmesi için bazen ABD'deki gibi batan firmalar kamulaştırılmakta, bazen de ülkemizdeki gibi kamusal varlıklar özelleştirilmektedir.

Bilim, teknoloji, üretim ve ulusal politikalara uzak ABD politikalarına yakın siyasi iktidarların yönettiği Türkiye'nin bu ve benzer krizlerden etkilenmemesi söz konusu olamaz.

Ülkemiz halkına yıllarca kapitalizmin ne kadar mükemmel sistem olduğu, serbest piyasanın doğal olarak sistemi denetlediği, çürük elmaların kendiliğinden sistem dışı bırakıldığı böylece güvenilirliği anlatılır durur. Aslında denetlenen bir şey olmadığı, tüm sistemin sadece kar üzerine kurulduğu, kar miktarı azaldığında ise sistemin sıkıştığı, bunu kurtarmak için ise kaos ortamı yaratılarak yine halkın fedakarlık yapması gerektiği artık bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sadece tüketim üzerine kurulan bir sistemde birileri para kazanıyorsa, çoğunluğu da kaybetmektedir. Ülkemizde kazanan ücretli çalışan, memur, işçi, emekçi yada küçük esnaf olmadığına göre kazananlar uluslararası sermayeye dayalı, üretimimizi hortumlayan bir azınlık olmaktadır.

Bu krizle belki kapitalizm sistem olarak çökmeyecek ancak kapitalizmin insanlığı mutluluğa götürdüğü iddiasını artık kimse savunamayacaktır.

İnsan olgusunu yok sayan, her şeyi meta olarak gören, eşitlikten uzak, sömürüye dayalı bu sistem bugün olmasa da elbette bir gün yok olacaktır, olmalıdır.

Eşitlikçi, özgür bir dünya dileği ile esen kalın.

N. Sedat GÜLŞEN
Şube Yönetim Kurulu Başkanı