



## MESLEKDAŞLARLA BİR DERTLEŞME

Mehmet ERDEMİR  
Y. Müh. Etibank

*Kendileri dışında hiçbir kuruma, derneğe, sivil-toplumsal örgütlere ve yurttaşlarına söz hakkı, kararlara katılma, görüş bildirme, ülke gerçekleri hakkında konuşma ve eleştiri hakkı tanımayan iktidar (lar) a atfen, bundan tam 30 (otuz) yıl önce Haziran-Temmuz 1960 yılındaki "Elektrik Mühendisliği Mecmuası"nda çıkmış ve ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu toplumsal-siyasal pratikle tam tamına örtüşen ve günümüze oldukça anlamlı göndermeler yapan bir yazıyı "yorumsuz" olarak sizlere, sunuyoruz.*

*Anlayan "cesur meslektaşlara", "haydi gayret"...*

Okyanusya adaları civarında fırtınaya tutulan bir gemi, adalardan birinin sahilinde karaya oturur ve içindekiler karaya çıkarlar. Fırtınada geminin pusulası kırıldığı için hangi adaya çıktıklarını bilemeyen yolcular, telâş içindedirler. Çünkü müthiş fırtına ile boğuştuğundan sonra yamyamlar tarafından yenmekte vardır. Bu hususu münakaşa ederek giderirken içlerinden biri bağırır.:

- Arkadaşlar korkmayın, burası medeniler adaşdır. Çünkü karşıda bir dar ağacı görüyorum. Burada insanı kanunla öldürüyorlar.

Aramızdaki sohbete böyle bir fıkra ile başlayışımızı meslektaşlarımız her halde yadırgamayacaktır. Çünkü son senelerde memleketimizde kanunlarla neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Türk toplumunun el atılmadık hiç bir sahası kalmamış, hür düşünce ve müstakil hareketin filizleneceği her müessese bir kanunla veya kararla vesayet altına alınmıştı. Çok şükür 27 mayıstan beri bu vesayetten toplum olarak kurtulma yolundayız.

Şimdi meseleyi bir riyaziyeci mantığı ile tahlil edelim:

1946 yılında tek parti devrini kapamış, demokrasi rejimine girmiş 1950 daki iktidar değişikliği ile her şeyin tamamlandığını sanmıştık. Fakat on sene sonra bugün, her şeye yeniden başlamak gibi durumla karşı karşıyayız. Bu, niçin

böyle oldu? Yani Türkiye'de mutlak olarak siyaset dışı bir müessese olan ordumuzun müdahalesi olmaksızın demokratik rejimi soysuzlaşmaktan niçin kurtaramadık? Bu suale sadece "sakit ve sabık iktidar liderleri ile D.P. Meclis Grubunun kötü muhteris, berberiksiz insanlardan müteşekkil olduğunu" söyleyerek cevap verirsek meseleyi halletmiş sayılmayız. Mesele aslında çok muğlâktır ve kanaatimizce muayyen bir zihniyetin iflâsı manasına gelmektedir. Şimdi bu zihniyeti izaha çalışalım:

Demokratik bir idare, zannedildiği gibi sadece siyasî partilerin mücadelesinden ibaret değildir. Demokratik bir idarede kanunî teminat müesseseleri yanında hürriyeti siyasî olmıyan bir takım müesseseler daha vardır ki bunların da vazifelerini yapmaları gerekmektedir. İhtisas Odaları ve Birlik te bu müesseselerdendir. Kanaatimizce rejimi soysuzlaştıran ve son senelerdeki duruma getiren amillerin başında meşhur "kalkınma hareketi" gelmektedir. Bu kalkınma hareketlerinin tatbikatçıları ise esas itibarıyla ihtisas odalarımızın mensuplarıdır. Buna göre bilhassa son senelerde şiddetli bir münakaşa konusu olan bu hareketleri, Birlik ve Odalar Umumî Heyetlerinde görüşüp bu meselelere ışık tutamaz mıydık? Atılan sayısız yanlış adımlara dur! diyemez miydik? Maalesef bu vazifeyi başaramadığımızı itiraf etmeliyiz. Birakınız müessese olarak bu yanlış adımlara dur! demeyi, bunlara fetva verenlerin ekseriya meslektaşlarımız olduğunu düşünürsek, yüzümüzün kızarması mümkün değildir. Peki niçin

başarısızlığa uğradık? Elbette bunun bir çok sebepleri var. Fakat korkulur ki en başta gelen sebep menfaat kaygısıdır.

Yıllar yılı bu kaygı ile sakin bir yolda mukadder akibetine doğru ilerleyen bir iktidara akıl hocalığı eden ve onların arzularına göre fetva veren meslektaşlarımız bu camia içinde maalesef az değildir. Dün, aklın, mantığın, tekniğin ve ekonomi ilminin kabul edemeyeceği projelere evet diyenlerin bugün bunları bizzat lüzumsuz göstermek gibi bir zıddiyetle karşı karşıya gelmeleri de çok acınacak bir durumdur. Hiç bir meslektaşın bir daha bu duruma düşmemesini temenni edelim. Ancak bu temenninin gerçekleşebilmesi için bir miktar medeni cesarete sahip olmaya gayret etmek lâzım geldiğini de hatırlatalım.

Bu imtihandaki başarısızlık amillerinden bir başkası da siyaset anlayışımızdır. Bu anlayışın en'gari-

bini, bir meslektaşımızın Teknik Haber gazetesindeki "Hürriyet" başlıklı yazısında gördük. Bu yazıda ordunun 27 mayıs hareketi övüldükten sonra iftiharla "Birliğin siyasî münakaşalar dışında kaldığı" ifade ediliyor. Yarabbi, ne utandırıcı bir itiraf! Bir kaç senedenberi memleket korkunç bir diktatoryaya doğru sürükleniyor ve TMMOB kılını kıpırdatmıyor. Maamafih, Birliği ve Odaları sakit hükümetin emrine sokmak için elinden geleni yapmış olan bu kalemin sahibinden daha başka türlü de beklenemezdi.

Şimdi bir ilim heyeti, yurdumuzda demokrasinin tam manasıyla yerleşebilmesi için lüzumlu teminat müesseselerini tespiti çalışıyor. Fakat her şeyin anayasa ve diğer teminat müesseseleri ile halledileceğini zannetmek hatalı bir görüştür. Demokrasi rejimi de bütün teminatlarına rağmen insanla ikbal bulur ve yine insanla çöker, bu sebeple şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da

gerek fertlere ve gerekse cemiyetlere ve bilhassa meslek gruplarına büyük uyarma avazifeleri düşmektedir. Çoğumuz devlet müesseselerinde çalışmaktayız ve bu itibarla yapılan yanlış işlere herkesten evvel vukuf peyda etmekteyiz. Binaenaleyh yine herkesten evvel uyarına vazifesini de bizlere düşer. Eski fetvacıların çoğu yine yerlerinde oturmaktadırlar. Bunlar, eski idareciler gibi yeni idarecilere de fetvalar vermekte devam edeceklerdir. Bunların mühendisliğe sığmayan fetvalarını haber alınca gerekli müdahaleyi yaparsak yeni rejime karşı en büyük vazifemizi yerine getirmiş oluruz. Çünkü yeni idare büyük bir hüsnüniyetle hareket etmekte ve idare mekanizmasını lâıkiyle tanımadığı için de bu fetvacılar yerlerinde kalmaktadırlar. Bu iyi niyetin istismarına mani olmak ta yine medeni cesaret sahibi meslektaşlara düşmektedir. Haydi gayret!



**Latif  
ALKAÇ**

ABD'nin Chicago kentinde Milli Eğitim Bursu ile mühendislik eğitimi gören odamız 12553 no'lu üyesi Latif ALKAÇ'ı kaybettik.

**AİLESİNE, YAKINLARINA ve ODAMIZ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.**



**Mehmet  
Haşim  
EKMEKÇİ**

Odamız 3993 sicil no'lu üyesi Mehmet Haşim EKMEKÇİ'yi 19.3.1990 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmiş bulunuyoruz.,

**AİLESİNE, YAKINLARINA ve ODAMIZ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.**