



SAYIN ÜYEMİZ

Ülkemiz içinde bulunduğu emperyalist-kapitalist sistemin doğal bir sonucu olarak çok bunalımlı bir dönemden geçmektedir. Sistemin içinde bulunduğu bunalım ülkemiz gibi geri bırakılmış, ekonomisi zayıf ülkelere daha şiddetli yansımaktadır.

Ekonomik bunalımın nedeninin emperyalizme bağımlı çarpık kapitalist bir yapı olduğu gün gibi ortaya çıkmıştır. IMF aracılığıyla emperyalist ülkeler ülkeyi ipotek altına almışlar, ülkenin siyasi, ekonomik bağımsızlığının olmadığı sayılamayacak derecede belli olmuştur. IMF devalüasyon yap, işçi ve memur ücret artışlarını kısıtlı tut, sanayi mamullerine yüzde yüzü aşan zamlar yap demekte, hepsi aynen yerine getirilmektedir.

Ülkede nebati yağ, tüpgaz, gaz yağı, vb. gibi en temel gereksinimleri temin etmek için günler süren kuyruklar oluşmaktadır. Konut kiralari ve en asgari giyecek, yiyecek giderleri karşılanamayacak düzeylere çıkmış bulunmaktadır. İşçilerin büyük uğraşlar sonu aldıkları zamlar, büyük gürültülerle memurlara sağlanan çok kısıtlı ücret artışları, yapılan para ayarlamaları ile ortadan kaldırılmakta, emekçi halk her geçen gün daha fazla yoksullaşmaktadır. Emekçi halkın bir kesimini oluşturan mühendis ve mimarlar da bu yoksullaşma sürecini yaşamaktadırlar.

Ülkenin içine girdiği büyük sıkıntılara koşut olarak halk içindeki uyanış, gerçekleri görebilme oranı yükselmekte, bu da emekçi halkın düzene karşı örgütlenmesini gündeme getirmiş bulunmaktadır, işçi sınıfı ve emekçi halkın örgütlülük düzeyinin artışı çeşitli demokratik, devrimci gücadele yöntemlerinin yaratılmasını da beraberinde getirmiştir, işçi sınıfı verdiği amansız ekonomik mücadele yanında onu tamamlayan siyasi taleplerle mücadeleyi de yoğunlaştırmıştır. Diğer emekçi kesimlerin çalıştıkları işyerlerinde pasif direnişler, yemek boykotları, anti-demokratik uygulamaları protesto toplantıları, vb. düzenlenebilmektedir. Ülke çapında yüzbinlerin katıldığı sömürücü düzeni, faşizmi ve faşist katliamları protesto miting ve yürüyüşleri yapılmaktadır. Kısıtlı dernek kurma özgürlüğüne rağmen demokratik nitelikli memur dernekleri, mahalle dernekleri, gençlik dernekleri halkın önemli bir kesimini kapsamına almış, baskı, kıyım ve teröre rağmen mücadeleye sokmuş bulunmaktadır. Hakim sınıfların birçok uygulamasına karşı anında tepki gösterebilmektedir.

Sömürücü sınıflar bastıkları toprağın kaydığını gördüklerinden bu uyanışı engelleme operasyonlarına girişmişlerdir. Örgütleri ve geniş propaganda araçları ile (renkli basın, verilen boy boy ilanlar, milyonlar harcanarak toplanan seçim kalabalıktan, vb.) bugün ülkenin içinde bulunduğu bunalımın temelinde "anarşi", "sağ-sol çatışması" ve derneklerin, sendikaların yattığı bilinci yaratılmaya çalışılmaktadır.

Ve bunalıma çare olarak da, çok kısıtlı demokratik hakların ortadan kaldırılışı gündeme getirilmiş ve bunun etrafında büyük bir yaygara kopartılmış bulunmaktadır. Dernekler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yasalarına MC iktidarlarının uzun süre uğraşıp da yapamadığı değişiklikler getirilerek memurların dernek kurma hakkı ve yasal demokratik protesto gösterileri tamamen ortadan kaldırılmak istenmektedir. Polis yetkilerini düzenleyen yasada getirilmek istenen değişikliklerle yargı organlarının kararı olmadan kişi özgürlükleri tamamen ortadan kaldırılabilir. Bunları diğerleri izleyecektir.

Onun için demokratik nitelikli bütün örgütler ve üyeleri ilericiler, demokratlar devrimcilere getirilmek istenen baskı yasalarına karşı etkin mücadeleler, Örgütlemek güncel görev olmaktadır. Sömürüye karşı mücadelede şu andaki en etkin araçlarımız yok edilmek istenmektedir. Buna karşı direnmek en doğal hakkımızdır. Bu direnişi göstermezsek üzerimizdeki sömürünün oranı gidecek artacak, hiçbir karşı çıkma olanağımız kalmayacaktır.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU