



1954

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ
ODASI
İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ
YIL : 23 SAYI : 250 MART 2011

Ayda bir çıkar.
Elektrik Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi
üyelerine ücretsiz yollarır.

**Elektrik Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Adına**

Sahibi :

N. Sedat GÜLŞEN

Yazı İşleri Sorumlusu

Mehmet GÜZEL

Yayın Komisyonu

Avni GÜNDÜZ
Ahmet BECERİK
Mehmet GÜZEL
Seyhun DALGIÇ
Necati KASAP
Mustafa S. ÇINARLI
Dilek CERİT

Yayına Hazırlayan

Kamer TÜRKYILMAZ

Yazışma Adresi

EMO İzmir Şubesi
1337 Sok. No: 16 K: 8
Çankaya-İZMİR
Tel/Faks : 0.232. 489 34 35
izmir@emo.org.tr
http://izmir.emo.org.tr

Yayın Türü

Yerel Süreli Yayın

Baskı

Altındağ Grafik Matbaacılık
2839 Sok. No:28
1. Sanayi Sitesi İzmir
Tel : 0232 457 58 33

Baskı Tarihi

10.03.2011

Basım Adedi

3600

EMO İzmir Şubesi Bülteninde
yayınlanan her türlü haber
ve yazı izin almak koşulu ile
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur

YETER...

New York'da 40 bin dokuma işçisi 12 saatlik günlük çalışmaya karşı daha iyi çalışma koşulları talebiyle bir tekstil fabrikasında greve başlar. Polis işçilere saldırır ve işçileri fabrikaya kilitler, çıkan yangında işçiler fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaz, çoğu kadın 129 işçi ölür. Ölen işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katılır. 1910 yılında yapılan 2. Enternasyonele bağlı kadınlar toplantısında 1857 yılında ölen kadın işçilerin anılması önerilir ve Dünya Kadınlar Günü oy birliği ile kabul edilir. 8 Mart 1917 tarihinde Rus kadınlar "ekmek ve barış" için grev yaparlar. 1921 yılında Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansında ise Dünya Kadınlar Günü 8 Mart olarak belirlenir. 1977 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılması kabul edilir. Ancak ne Birleşmiş Milletlerde, ne de kapitalist bir ülkede bu günün New York'da ölen kadın işçilerin anısına yapıldığı vurgulanmaz.

Kadınlara karşı şiddet ülkemizde ve dünya'da çok yaygın olmasına karşın ne yazıkki en az cezalandırılan suç konumundadır. Bir çok ülkede kız çocukları doğar doğmaz öldürülmekte, ya da eşit derecede gıda veya tıbbi yardım alamamaktadır. Fuhuşa zorlanan ya da bunun için satılan kadınların sayısı yılda 700 bin ile 4 milyon arasındadır. Cinsel kölelik yolu ile elde edilen kazanç tahminen yılda 12 milyar dolardır. Bu kadınlar kanser veya trafik kazasından çok erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmekte ya da sakatlanmaktadır. En az 3 kadından biri dövülmüş, cinsel ilişkiye zorlanmış ya da suistimal edilmiştir. Genellikle suistimal eden kişi aileden bir üye ya da kadının tanıdığı bir kimsedir. Ev içi şiddet, bölge, kültür, etnik köken, eğitim, sınıf veya din, ne olursa olsun kadınlara karşı en yaygın suistimal şeklidir.

Ülkemizde de kadınlarımız aile içi şiddete, toplumsal ve kültürel baskılara uğramaktadır. Ayrıca başta eğitim-öğretim hakkı olmak üzere çalışma hakkından yoksun bırakılmakta, işyerlerinde ise çoğunlukla ayrımcılık ve gelir adaletsizliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Güvencesiz çalışmanın, hak gasplarının yoğun olduğu sektörlerde çalışan kadınlar kriz sırasında işten ilk çıkartılan ya da yaşı nedeni ile işine son verilen kişi konumundadır. Ülkemizde kayıt dışı çalışanların büyük çoğunluğunu yine kadınlar oluştururken, ucuz kadın emeği üzerinden önemli bir rant alanı da oluşmuş durumdadır. Kadının toplumsal alanda cinsiyetçi politikalarla daha fazla ezilmesine olanak sağlanmakta, bunun sonucunda da kadının aile, toplum ve çalışma yaşamındaki konumu daha fazla gerilemektedir.

Ülkemizde IMF ve Dünya Bankası'nın yapısal uyarlama programlarının getirdiği özelleştirmeler ve yoksulluğun yaygınlaşması sonucunda, yoksulluk ve işsizlik derinleşmekte ve bu durum da ilk önce kadınları vurmaktadır. Bugüne kadar kadınlardan susmaları, oturmaları, boyun eymeleri, hayatı seyretmeleri istenmiştir. Artık kadınlar, küresel kapitalizmin yeni liberal politikalarını uygulayarak kadının ezilmesine, sömürülmesine ve kullanılmasına olanak tanıyan iktidarlara karşı susmamalı, oturmamalı, seyretmemelidir. Yolsuzluklara, baskılara, adam kayırmalara, hak ihlallerine karşı kadınlar mücadele etmeli, hatta en önde olmalıdır.

suskunduk ve bekledik
yaşandı, seyrettik
sonunda "yeter" dedik
bir daha susmayana dek
kadınlar vardır, kadınlar vardır
kadınlar, her yerde...

N. Sedat GÜLŞEN

Şube Yönetim Kurulu Başkanı