



Sayın Üyemiz,

Artık kendileri de itiraf ediyorlar, iflas ettiklerini...  
Gizleyemiyorlar, gizlemeye pek gerek de duymuyorlar...

MESS'yle, tekelci sermayedarıyla, renkli basınıyla, politikacısıyla ağıtlar yakıyorlar. "Yangın var, batıyoruz" diye bağıyorlar ve bu gürültü ile toz duman arasından emeğiyle geçinen bizim gibilere dönüp, "kemerleri iyice sıkacakınız, başka çaremiz yok" diyorlar.

Ülkenin bugünkü durumunun baş mimarları büyük bir pişkinlikle televizyon ekranlarına çıkıp, ülke ekonomisinin iflasını uzun uzun anlatıyorlar ve sonra da emekçi kitlelere, yaptıkları devalüasyon ve zamların "nimetlerini" alay edercesine sunuyorlar! Sanki bu iflasın sorumlusu kendileri değil de emekçi kitlelermiş gibi tavırlar takınarak nüfus artışından, savurganlıktan sözediyorlar. Ülkemizi 1950'lerden başlayarak ekonomisinden politikasına, kültüründen sanatına kadar dışa bağlayan, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı yabancıların hizmetine sunan, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapma politikasını geliştiren, ulaşımı karayoluna dayandıran, enerjiyi petrole bağlayan, her alanda IMF, Dünya Bankası, Enerji Ajansı gibi uluslararası kuruluşların ve tekelcilerin emirlerini uygulayan, daha dün ABD ile ikili anlaşmaları, Sevr anlaşmasına benzer koşullarla, parafe eden onlar değilmiş gibi, öylesine bir tablo çiziyorlar ki, sanki herşey yolunda giderken bir sabah uyandıığımızda bir de bakmışız ki; iflas etmişiz! Sonra da, şiddetli kışın soğuşunda donan, yağ, tuz ve şeker gibi en temel gereksinmelerini bulamayan, kuyruklarda ömür tüketen halkımızın cebindeki parasının yarısından çoğuna el koydukları yetmiyormuş gibi, en asgari hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran yeni baskı yasalarını çıkarıp, tehditler yağdırıyorlar. İşçi ve emekçi kitlelerin ekonomik-demokratik istemlerini duyurup, haklarını arayabildikleri araçları TÖB-DER, TÜTED gibi demokratik kitle örgütleri kapatılıyor, devrimci demokrat, ilerici işçi sendikası yöneticileri tutuklanıyor. Arkasından, yıllardır binlerce devrimci, demokrat ve yurtseverin kanına giren faşist katiller ortada dururken "anarşi", "Terör" çılgınlıkları arasında emekçi kitlelere evde, yolda, okulda, fabrikada, işyerinde kısacası her yerde bir baskı ve sindirme kampanyası açılıyor. İşyerlerinde, kitleler halinde kıyım ve sürgünler benzerine rastlanmamış bir hızla sürdürülüyor. Ve, tüm bu yaptıklarına "enflasyon ve anarşiyi önleme tedbirleri veya önlemler paketi" adını takıyorlar, ülkeyi ve halkı kendi sürükledikleri bataklıktan böylece kurtaracaklarını, yıllardır alıştığımız "vatan, millet, Sakarya" nutuklarıyla ilan ediyorlar.

Bırakalım bizleri, söylediklerine kendileri inanıyorlar mı dersiniz? Bizce inanmıyorlar. Her alanda içine girilen bataklıkta çırpındıkça daha fazla batılacağını da pekala biliyorlar, gün kazanmaya çalışıyorlar.

Bizler de şunu çok iyi biliyoruz ki, ülkemizde Kurtuluş Savaşı öncesi de böyle bir dönem yaşanmıştır ve birçok ülkede yaşanıyor. Sonuçta, ülkelerini bataklığa sürükleyenler o bataklıkta boğuluyor, halk ise dimdik ayakta kalıyor.

Bugünlerin karanlığının içinden yarınların aydınlığını müjdeleyen ışıklar yanıyor...

Saygılarımızla  
YÖNETİM KURULU