

# zıt büşten pajsîmapa öon btriltpor milli bile\*

SANAYİ YE TEKNOLOJİ  
BAKANI AÇIKLADI:

"HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE  
İNANAN KİMSE  
ŞİKAYETİNİ  
MERATİBE RİAYETLE  
BAKANA GÖTÜREBİLİR "

Gerek dili/ gerekse içeriği bakımından ilginç bulduğumuz "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hususi-Tamim" olarak yayınlanan 15.4.1975 tarihli genelgeyi aşağıya aynen alıyoruz.

Aziz milletimiz, tarihinde rastlanan ender zorluklardan birini daha, engin tarihi tecrübesine yakışır tavırla geride bırakmıştır. Erbabınca, bu zorluğun hayra inkilab etmesi beklenirdi. İnşallah öyle oldu.

Bizler, bu aziz milletin evladı olma şerefini paylaşırken, sıkıntılarından nasip almayı da aynı derecede bir baht sayarız. Bu baht ile Sanayi Bakanlığının seçkin camiasını teşkil eden kıymetli mesai arkadaşlarımı tebrik eder, mukaddes vazifemizi birlikte yaparken aşağıdaki hususlara işaret etmek isterim:

1- Milletimiz, devlet dairelerinden şikâyetçidir. Kendi hizmetini ifa için kurduğu bu teşkilatın onu ezer hale geldiği hissiyatı içindedir. Bunun aslında, günün sür'atine uymayan mevzuat meselesi olduğu bellidir. Ancak sizlerden milletimizin beklediği, bundan yılmamak, mutlaka işi derhal intaç etmektir. Yolumuz: MES'ULİYETTEN KORKMAMAK. Nasıl olsun ki, canımızı yoluna kurban etmeyi ŞEHADET mertebesi saydığımız milletimizin yüzünü güldürecek bir hizmetin mes'uliyeti bizi korkutsun...

2- Dışarıda milyonlara varan işsiz ve çaresiz kardeşlerimiz bulunurken ve onların bu halini düşünüp mesaimizi daha da hızlandırarak, yeni iş sahalarına imkân sağlamamız icabederken; az da olsa bazı devlet memur ve hizmetlileri kendi müesseseleri içinde halledilmesi icabeden şahsi meselelerini, onun dışına taşırmayı, tavassuta baş vurmayı, adet haline getirmişlerdir.

Cemiyet bünyesinde kanser gibi olan bu kötü huy muhakkak terkedilmelidir. Hakkının ihlal edildiğine inanan kimse, şikâyetini MERATİBE RİAYETLE, BAKAN'a götürülebilir. Onun dışındaki her hareket millet mesaisinin gasb edilmesidir. Bunun için ilgililer en şiddetli tedbiri alacaktır.

3- Yine milleti umursamazcasına adet ve an'anelere uymayan adeta bünyemizi çökertmeğe memur, taklit hastalığına düşmüş moda mensubu gibi davranan kimselerin, pek az da olsa devlet hizmetinde görünmesi, maşeri vicdanı sızlatmaktadır.

GÖRÜNÜŞ, KILIK-KIYAFET insanın memlekete hayırlı hizmetlere istidadı hakkında en açık referanstır.

Kıymetli mesai arkadaşlarım aksine halleri önlemede kat'i tedbir alacaktır.

4- Dünya bir imtihan ve yarışma yeridir. Aziz milletimiz tarihi boyunca bu müsabakaları kazanmıştır. Şimdi de sanayileşme meydanında aynı şey cereyan etmekte, Bakanlığımızın güzide mensubu sizler, adeta millet temsilcisi durumunda bulunmaktasınız.

Milli varlığın devamı için sanayileşecegiz. Halbuki "Milletler diliyle yaşar" diye ecnebi ata sözü var. Dili kaybolan bir millet, hiçbir şey kazanamaz. Bu sebeple, Hükümet Programında da yer almış bulunan MİLLİ DİL'e" zıt düşen yazışmaya son verilecektir.

Bünyesinde bize de vazife nasib olmasından, ancak huzur ve saadet duyduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, kendilerine karşı sadece hürmet ve sevgiyle meşbu bulunduğumuz mensuplarının, daha şerefli muvaffakiyetlerini görebilmenin sabırsızlığıyla, bir kardeş hissiyle yaptığımız işaretlere dikkat edecekleri peşin inancıyla, camiamız güzide mensuplarını en sıcak saadet dileklerimizle selamlar ve Allah'a emanet ederim.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Abdulkerim Doğru  
( imz a )

(\*) "Lisan" gibi milli bir sözcük dururken, burada "dil" sözcüğünün bir " sürçü lisan " sonucu kullanıldığı sanılmaktadır.