

Sayın Üyemiz,

Ülkeimiz günden güne derinleşen yapısal bunalımları yaşıyor. Sistemin özünden kaynaklanan bunalımlar emekçi kitlelerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Hayat pahalılığını, temel gereksinme maddelerinin yokluğunu her zaman olduğu gibi yine emekçiler göğüslüyor, omuzluyor. Paramızın değerinin sürekli düşürülmesi ve bu yoldaki emperyalist zorlamalar çok olağanmış yada gerekliymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Türkiye IMF'nin isteklerini kabul ederek aftar yükümlülükler altına girmiştir. Bu derece ağır koşullar altında anlaşma yapan ülkeler arasında Türkiye, dördüncü sırada yer almaktadır.

Emekçi kitleler yalnız yeni "önlem" ve "ayarlamalarla" artan ekonomik baskıları değil, faşizm heveslilerinin terör ve saldırısını da göğüslemek zorunda kalıyor. 20 Mart "Faşizme İhtar" eylemi, aynı zamanda herkes için uyarı niteliği taşıyan bu eylem, kitlelerin mevcut koşullardan kaynaklanan doğal ama bilinçli ve örgütlü tepkisiydi. Uzlaşmacı bir çizgiye çekilmeye çalışılan işçi sınıfının dinamik öncülüğünde tüm çalışanlar iki saat süreyle üretim ve hizueti durdurdular. Böylece yaşamı sürdürenin de durduranın da ancak kendileri olduğunu, insanca yaşama ve varolma mücadelesinde ne denli haklı ve kararlı olduklarını gösterdiler. Faşist maşalarla yürütülen kitle katliamlarına karşı gerçekleştirilen bu eylem, disiplinli kitlesel direniş bilincinin ifadesidir.

Sermaye sözcülerinin direniş hareketini "anarşi" ile özdeşleştirme çabalarını, çalışanları tehdit ve yıldırma girişimlerini' olağan karşılamak gerek. Onlardan sömürü ve zulme karşı çıkmalarını beklemek yersiz. Ama, can güvenliğini sürekli seçim malzemesi olarak kullanmış bugünkü iktidarın tepkisini aynı doğallıkla karşılamak mümkün değildir. Faşist saldırıların durdurulmasını, faşist odakların ve gizli açık tüm karanlık güçlerin dağıtılmasını istemek, demokrasiden yana olduğunu söyleyen herkes için vazgeçilmez bir görev olarak algılanmalıdır. Kitlelerin örgütlü gücünü ortaya koymasını kınamak yerine, ondan kıvanç duymak ve desteklemek gerekir. Faşizm tehdidi altında bulunan bir toplumda, toplumsal muhalefeti kucaklayıp yönlendirmekten ya da en azından yan çıkmaktan kaçınmak, başka ülkelerde de görüldüğü gibi, giderilmesi kısa zamanda mümkün olmayan ağır sonuçlara yol açabilir.

Demokrat olmak, tutarlı demokrat olmak, somut eylem ve davranışların kitlelerin beklentileriyle çakıştırılması iyiden, güzelden, doğrudan yana saf tutulması demektir. Demokrat kişi yada siyasal düşünce, örgütlü kitle hareketlerine -bireysel değil- sahip çıkıp desteklediği ölçüde demokratlık sıfatına hak kazanır. Bu yapılmadığı ve bu noktadan kayıldığı sürece, bilmezlikten gelinen borçlar daha da kabarcaktır.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU