

AKP'nin İzmir'le dansı sürüyor. Son olarak Hüseyin Çelik, "İzmir burnu akmış, kir pas içinde çocuk gibi... İzmir dört tekerine fren takılmış araba gibi" vs.. benzetmelerde bulundu. Burnu silmek ve frenleri açmak için İzmir'i istedi. Çelik de dahil çocukluğunda burnu akmayan yoktur. Büyüklerin görevi herkesin içinde bunu söylemek değil bir mendil uzatmaktır. Kendi partilerinin yönettiği kentlerde, burun akmasından çok altını ıslatmaya benzeyen yıllanmış metro yapımlarını üstlenirken, yazı bir gün geç geldiği için İzmir'e hayır demek, dört tekerdeki frenin ta kendisidir.



90 yıldır "Kurtuluş Günü" kutlamaları yapılan Mardin'in hiç işgal edilmediği anlaşıldı. Geçit törenleriyle her yıl resmi olarak kutlanan Mardin'in kurtuluş yıldönümü 91. ve son kez kutlandı. Geçtiğimiz yıllarda günün anlam ve önemi üzerine yapılan konuşmalarda kentin düşmanlara nasıl teslim edilmekten kurtarıldığı anlatılırken, bu kez herhangi bir düşman işgalinin olmadığı dolayısıyla da kurtarılmadığı dile getirildi.

2010 yılı için Avrupa kültür başkenti seçilen İstanbul'un başkentliliği sona erdi. Yıl içinde abartılı ve pahalı reklam kampanyaları ile duyurulan etkinlikler sonrası turist sayısı 2009 yılına göre %6 azaldı. **8500 yıllık İstanbul'un tarihini 500 yıllık Osmanlı dönemi** olarak algılayıp ramazan şenlikleri ile hatırlayan kent yöneticileri 8000 yıllık "kültür" için fazla bir şey hatırlayamadılar. Akıllarda geçmiş 400 milyon bütçesi ile geleceğe taşıyacak projeler yerine, düzenleme ajansındaki birçok istifa ile iddia ve ithamlar kaldı. Ha bir de Haydarpaşa Gan, İstanbul Kültür başkenti iken yandı.



Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki zirvenin beşincisi İstanbul'da yapıldı. **Fakir ve yoğun nüfuslu ama ABD nüfuzlu** ülkelerin toplantısına "Zirve" sıfatı geçekten uygun olmuş. Cumhurbaşkanı arasındaki zirveden bir de ortak askeri tatbikat kararı çıkmış. Toplantı arasında Başbakan Erdoğan direksiyona geçerek camiye kadar Cumhurbaşkanı'nın aracını kullanmış. Dönüşte aracını Erdoğan'a kaptırmayan Gül, konuklarını lokantaya kadar kendisi götürmüş. "Cumaya gittik dönecez" diyerek ara verilen toplantı, Türkiye-Pakistan arasında henüz olmayan tren yolundaki olmayan trene "Gül" isminin önerilmesiyle son bulmuş. Ne zirve ama!

Benzine zam sürüyor. Dünyanın en pahalı akaryakatını kullanan ülkemizde ilk kez zamlara karşı protestolar yapıldı. Bu cılız hareketler 2 kuruşluk bir indirimle sonuçlandı. Ama hükümet önce "zamları biz yapmıyoruz", sonra "bakalım bir şey yapabilir miyiz", sonra da "benzin nerede 4 lira ben görmedim" dedi ama bir ay içinde yapılan üçüncü zamlarla benzin 4.07 TL'yi gördü.

Referandumla evet ile gelen demokrasi gelişerek büyüyor. Şimdilik öğrenci ve işçilerin hissettiği bu havayı, yakında herkes soluma olanağı bulacak. Öğrenci protestolarındaki polis şiddetini "yüzlerce kez seyredip" göremeyen İçişleri Bakanı'na İstanbul Valisi de katıldı. 12 Eylül'le "hesaplaşan" AKP, protesto eylemine polis müdahalesini "normal" buldu. DİSK üyeleri, içinde işkence gördükleri binanın bu kez dışında benzer şiddete maruz kalarak gelişen demokrasiyi sınama şansını buldular.

NOT: Türkiye'nin gündemini belirleyerek tek başına özgün bir muhalefet odağı olan yumurta'yı daha iyisi bulununcaya kadar sayfamıza isim olarak aldık...