



Sayın okurumuz

*Enerji sorunu kapitalist ülkeler topluluğunu derinden sarsan bir konu haline geldi. Bu topluluğun az gelişmiş bir üyesi olarak ülkemiz de enerji alanında dar boğazlar içinde. Büyük hidroelektrik ve linyit potansiyelimizi geliştirmek yerine enerji üretiminde akaryakıt payının gittikçe artmasına -bilinçli bir biçimde- neden olan yönetimlerin yol açtığı bunalım, ağırlığını bugün iyice duyuruyor. Akaryakıtı dayalı enerji üretiminin artmasını, elektrik üretiminde özel girişime artan oranlarda yer verilmesini (hatta "elektrik seminerleri" (1) düzenleyerek) savunanların, başka kamu kesimlerinde olduğu gibi enerji alanında da teknik elemanların demokratik ve ekonomik haklarını kısıtlayanların kimden yana oldukları, hangi çıkarları temsil ettikleri bugün iyice belirginleşmiştir.*

*Her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ulusal kaynaklarımıza dayalı bir üretim politikasını savunmuş olan dergimizin bu sayısını enerji konularına ayırdık. Enerji sorununun genel boyutları içinde ülkemizin durumu, Türkiye'nin özel koşulları, Türkiye Elektrik Kurumunun işleyişi, elektrik enerjisi kesiminde planlama gibi konulardaki yazıların ve özellikle verilerin konuya açıklık getirmekte yardımcı olacağını umuyoruz.*