

aramızda

Sayın Üyemiz,

Güvenoyu alamamış ve istifa etmiş bir hükümet tarafından yönetilen ülkemiz Nisan ayı ortalarında sermaye yanlısı dört partili koalisyonun "türlü-çeşitli" yollardan güvenoyu alması ile yeni yöneticilerine kavuşmuştur.

Faşizm özlemcilerini bile içine alacak kadar geniş bir sağ ortaklığı oluşturmuş, aralarındaki tüm çelişkilere karşın ortak düşmanları olan sosyal uyanış karşısında halka karşı sermaye cephesini kurmuşlardır. Bu zorlama cephenin kurulması için sarfedilen olağandışı çabalar sosyal mücadelenin bu evresinde egemen çevrelerin sorunlarının ne denli acil olduğunun kanıtıdır.

Demokrasi ve emekten yana güçlerin günden güne örgütlenmesi ve sosyal mücadelede ağırlıklarının yoğun bir şekilde duyurmaya başlaması, sermaye çevrelerini bir araya getirmiş ve bir anlamda da halkın gözünde açığa çıkarmıştır.

Kısa ömürlü olacağı belli olan bu hükümet alacağı ekonomik tedbirlerle bütçeyi özel teşebbüse açacak, ülke kalkınmasında etkin rol oynayacak büyük yatırımları dış tekelci firmalara en pahalı bir şekilde ihale edecek, yabancı teknik eleman ithalini yoğunlaştıracak, kendi ülkesinde beş para etmeyen bu adamlara yüzbinlere varan ücretler ödeyecektir.

öte yandan enerji sorununa kısa dönemde geçici çözümler getirmek için fuel-oil'e dayalı santrallerin, uzun dönemde ise nükleer santrallerin kurulmasına çalışılacak, ülke, enerji yönünden daha da dışa bağımlı hale getirilecek, "İktisadi Nato" niteliğindeki Enerji Ajansı'na girilecektir.

üniversite ve Yüksek Okullara saldırıların ve öğretmen kısıyımının yoğunlaşacağı işçi sınıfının siyasal ve ekonomik mücadelesinin ezilmeğe çalışılacağı bu dönemde Cephe Hükümeti, teknik eleman kitlesinin de demokratik ve ekonomik mücadelesini durdurmak isteyecektir. Bu amaçla demokratik kuruluşlara saldırılacak, teknik elemanların aralarında çelişki yaratmak için yan ödemeler istenildiği gibi kullanılacak, mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenlerin bir bütün olarak verdikleri sendikalaşma mücadelesi yok edilmeye çalışılacaktır.

Geçmişte de örneklerini gördüğümüz bu uygulamalar Türkiye'de egemen sınıfların ideolojisi ve ekonomi politikası gereğidir. Ancak, unutulmaması gereken bir gerçek de şudur: Bugün Türkiye'de bağımsızlıktan, demokrasiden, emekten yana verilen mücadele halkın çeşitli sınıf ve tabakalarında yankısını bulmakta ve gelişmektedir. Bu ilerleyen mücadeleyi sermaye cepheleri ile önlemenin olanağı, yoktur. Tarih hergün bu gerçeği doğrulamaktadır.

Teknik eleman örgütleri bu dönemde de üzerlerine düşen görevlerin bilincindedir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Elektrik Mühendisliği 220