

Sayın üyemiz/

Geçen ayın başlarında güvenoyu alan Milliyetçi Cephe hükümeti işbaşına gelir-gelmez adeta bir "görevden alma" kampanyası açtı. Birbiri ardına yurtsever, ülke çıkarları doğrultusunda çalışan teknokratları görevlerinden alarak pasif yerlere atadı. Cephecilerin ilk hedefi halkın gözü-kulağı niteliğindeki TRT'nin Genel Müdürüyken, ilk kurban Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müsteşarı ve arkadaşları oldular. Hataları çokuluslu petrol şirketlerine karşı mücadele vererek ulusal çıkarlarımızı korumaktı. Yine görevden alınan bu ekibin çalışmalarıyla ulusal petrol şirketlerimiz geçtiğimiz dönemi % 100'ün üzerinde kârla kapatmışlardı.

Ayağının tozuyla "Temizlik Harekâtına" girişen çiçeği burnunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı başka ne yaptı? Ulusal çıkarlarımıza aykırılığı artık herkesçe bilinen Enerji Ajansı konusunda susmayı yeğlerken, petrol konusunda yabancı taraflısı tutumunu ortaya koydu. Yabancı petrol şirketlerinin zamlı ithal talebi kabul edildi. BP'ye arama ruhsatı verildiği gibi Bay Kılıç "zaruri hallerde petrol ürünlerinin dağıtımının yabancı şirketlerce yapılacağını" müjdeledi. Fuel-oil santrallarına gelen bütün eleştirilere rağmen, yeni fuel-oil santralları için girişimler başlatıldı. Çeşitli kademelerde devrimci ve yurtsever kişilere baskılar başlatıldı, öğrenci olayları kışkırtılarak pekçok öğrenci tutuklandı. Yurtlara baskınlar düzenlendi. Polis nezaretindeki komando hareketlerine Başbakan ve yardımcıları ağzından yasal geçerlik kazandırılmaya çalışıldı.

Dış politikada ise ABD yanlısı girişimler, karşılıklı kurlar göze çarpıyor. Her ne kadar Başbakan arada bir göstermelik çıkışlar yaptıysa da, ABD'yi büyük yenilgiye uğratan Vietnam'ı tanımak gibi bir sorunu olmadığını açıkça söylemekten de çekinmedi. Yardımcısı da seçim gezisine devam ederken bir yandan da siyasal yaşamı renklendiriyor.

Bir koltuklu dört başlı hükümet "Türk milletinin bütün fertlerini kaderde ve tasada" bütünleştirip "kıvancı" unutturacak gibi görünüyor.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU