

"Uzlaşma Yolunda Türkiye ve Ortadoğu Politikaları"

Şubemizin 45. Kuruluş Yıldönümü Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM Bordo Salonunda 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Uğurlu; kuruluşundan bugüne Şube çalışmalarına katkı koyan üyelerimizi selamlayarak başladığı konuşmasında Elektrik Mühendisleri Odasının 8 Ocak 1968' te gerçekleştirilen 14. Genel kurulunda İzmir de Şube açılması kararından beri İzmir Şubesinde mesleğe bakımımızın değişmeden geldiğini vurguladı.

"Ülkemizde gündemin sürekli değiştiğini ve bu sıcak takipte bazı kimliklerin yaşadığı sorunların çözümünde de son yıllarda gerçekleşen değişiklikler söz konusu. TMMOB ve EMO toplumdaki kopuk olmadan, ülke gündemini takip etmiştir ve bundan sonra da sürdürecektir.

Geçen ay Reyhanlı'da yaşananları Ortadoğu politikalarından gelişmesini gündemdedi, bu ay Taksim Gezi Parkı süreci bir haftadır ülke gündemi oluşturuyor. Bu etkinlikle güncel yaşananların irdelemesini, gelişmesini değerlendirmeyi paylaşmak istiyoruz. Dünyadaki benzer sorunların çözüm yollarının da dile getirilmesini bekliyoruz" dedi.

İlk söz alan konuşmacı Hakan Tahmaz; kuruluş yıldönümünde böylesi bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim ve doğum gününüzü kutlarım. Öncelikle, Uzlaşma Yolunda Türkiye ne kadar doğru? Bu söylem bir iradeye bir programa, bir idraka sahip mi?

2005-2007 dönemine ait çalışmamı içeren kitapta siyasi iktidarın idrak sorunu yaşadığını tespit etmişim. Türkiye'nin bir dizi sorunu var; temel problemi demokratikleşme problemidir. Kürt sorunu, Ortadoğu politikaları, bölge sorunları ait başlıklardır.

İnsan hakları evrensel beyannamesine uygun yurttaşlar toplumu yaratılması temel sorundur. Son 10 yıllık dönemde asıl sorun buradan kaynaklıdır. Yalçın Akdoğan'ın Muhafazakar Demokrat kitabı bir tartışma



başlatmıştır.

21.yy ülkesi olabilmesi doğrultusunda ilerleyebilmesi atılacak adımlara bağlı. İşkenceye Sıfır Tolerans, Sıfır Sorunlu Dış politika gibi deneme yanılma politikaları ile ilerlemeye çalışılıyor. Yeni Osmanlılık yolunda Ortadoğu'da Model ülke olması medya reklamıdır. Eski sorunları, eski yöntemle çözemezsiniz, eskiyi muhafaza edemezsiniz. Yapılmak istenen Osmanlıya yeniden özümseme ve yaşatma politikasıdır.

Son 2 yıldır Avrupa'nın Türkiye'ye tanıdığı kredilerde eskisi gibiler bonkör olmadığı, temkinli yaklaştığı Gezi parkı sürecinden sonra daha belirginleşmiştir. Kıbrıs, Suriye, İran, Ermenistan son yıllarda AB neredeyse hiç konuşulmaz oldu. Sorunun asıl noktası enerji problemi. Doğalgaz ve petrol kaynakları, Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesini zorunlu kıldı.

Kürtler Ortadoğu'daki en büyük güçlerden birisi, 2000 lere kadar gruplar arası kavgalar çok gündemdedi. Irak'tan başlayarak Kürt sorununun sürdürülebilir olmaktan çıkarılması ve küresel olarak değerlendirilmesi önem kazandı. Irak'ta Federal Suriye'de özerk yapı.

Türkiye'deki güvenlik temelli politikanın bölge ve Dünya tarafından kaldırılması olası değil. Türkiye'deki en büyük şahinler Süleymaniye'deki en büyük yatırımları yapanlar kişilerdir. Siyasi iktidarın her türlü çözüm

temeli Osmanlı'nın yeniden inşa edilmesinden net olmayan bir yaklaşım. BOP (Büyük Ortadoğu Projesi - Bush Politikası) başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ortadoğu da farklı bir çözüm gereklidir.

Başarısızlığın 2 nedeni:

1. Dünyadaki siyasi güçlerin siyasi iktidara şüpheli yaklaşması
2. Suriye'nin bölgedeki öneminin değerlendirilmemesidir.

Silahlı mücadele ile elde edileceklerinin sınırına gelmesi nedeni ile barış ve demokrasi alanındaki kazanımlar önemlidir. Hakkari bölgesinde alan temizliği yapılarak ya da tek taraflı özerklik ilan edilemeyeceği görüldü.

Hükümetin somut olmayan yaklaşımı, idrak sorunu bu problemin çözümünü zorlaştırmayan akıl insanların raporlarına göre ol haritası belirleneceği ifadesi sonrasında siyaset geliştirilemez.

Çatışan tarafların bir araya gelebilmesi için dünyadaki örneklerinde her iki tarafında destekleyeceği nefret söylemine sahip insanların içinde bulunduğu heyetler 81 ilimize sorunu taşıyan insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bu sorun muhalefeti de kapsamadan çözülemez.

Silah, çatışma, ölüm haberleri gündemimizden çıkıyor. Geçmişteki tek taraflı ateşkeslerde ölüm oluyordu, ilk defa ölüm olmayan bir dönem yaşıyoruz.

Gezi parkında yaşanan, demokrasi söylemine sahipken antidemokratik yöntemlere gidilmesine karşı çıkılmasıdır. Herkesin ötekileştirildiği dayatmaya tabi tutulduğu gezi parkındaki sosyal dinamik; okumuş, dünyayı takip eden, teknolojiyi takip eden, siyasette ilişkisi olmayan gençlerden oluşuyordu. NTV nin önüne yığılmış kitle üniversitelerden (Boğaziçi) ve bölgedeki iş merkezlerinden gelenlerden oluşuyordu.

Onuru kırılanlar ve muhafazakar değerlerle yönetilmeye karşı olanlar, bu kadar geniş sosyal tabaka, siyasi farklılıklar daha önce bir araya gelmemiştir.

Söyleşide ikinci konuşmayı yapan Kemal Ulusaler ;

“Erken olgunlaşan İzmir Şube’sinin diğer şubelere örnek olmasını dilerim. Çorbada tuzu olan tüm meslektaşlarımızı kutluyorum, hem kendisini hem de çevresini ve dünyayı değiştirme gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Son altı aylık dönemde yaşananlara baktığımızda ortada bir plan ve program göremiyoruz, ama niyetin varlığından söz edebiliyoruz. Bugün olmasının temeli ülkemizin dış politikada yalnızlaşması, iç dinamikler ve dış dinamiklerin çatışma ortamından

uzaklaşmaya zorlamasıdır.

Sorunun çözülmesi için oluşturulan bir heyet; yakın zamanda benzeri biçimde gerçekleştirilmiş müzakere süreçlerini incelemek için ziyaretlerde bulundu;

2011 yılında İskoçya, İngiltere İrlanda, 2013 yılında Güney Afrika deneyimi ve benzer deneyimler incelendiğinde, hak talep etmenin başlangıcında, ekonomik nedenleri (ekmek meselesi) ve inkar politikaları ile ret edilmeyi görmekteyiz.

Benzerlik taşıyan örneklerde, önce yok sayma ardından ekonomik sorunlar yer alıyor ;

Uruguay’da Tupomaro gerillaları, İngiltere’de IRA ve İspanya’da ETA. Uruguay’da süreç bizden farklı gerçekleşiyor; Ordu darbe yaptığında halka sorulan anayasa kabul edilmiyor.

Çözüm sürecinde imha etme sürecini deneyenler de var, örneğin; Peru’da Aydınlık Yol ve Sri Lanka (Seylan) da Tamil Kaplanları’nın başlarına gelenler. Hindistan’dan gelenler Tamil’leri yok sayıyorlar, üniversite sınavında ve devlet yapılanmasında eşitsizlikler uygulanıyor ve 40.000 kişiyi imha ediyorlar.

Çözüm sürecinde sıklıkla karşılaştığımız bir karşılaştırma olan İngil-

tere-IRA örneği ile ülkemizdeki sorunları çözme olanağı bulunmamaktadır. Bunun temelinde İngiltere’nin sahip olduğu özellikler yatmaktadır; Rönesansı yaşamış, reformu ve modernliği yaşamış, demokrasi kültürü oturmuş bir ülkeyle premodern, demokrasi kültürü olmayan, statükocu yapının hakim olduğu bir ülke kıyaslanıyor. İngiltere’de kültürel haklar tanınmasına karşın ülkemizde kültürel haklar tanınmamaktadır. Coğrafya temelli yurttaşlıkla etnik temelli yurttaşlık tanımı farklılığı bulunmamaktadır.

İngiltere hükümeti ile IRA arasında 1993 başlayan görüşmeler önce halklardan gizli başlıyor. İRA adına görüşmelere katılan Kely, İngiltere’nin çekilme sözü verdiğini ama uygulamadığını dile getirmektedir. Müzakerelerde asıl garantör halkın kendisi olduğunda ancak çözüm üretilebilir.

Sorunun adına, Balkanlar, Ege, Akdeniz, Kafkas, Yemen denmesi yerine Ortadoğu denmesinin nedeni, Ortadoğu kavramının belirleyici olmasıdır. Ortadoğu ABD’nin gereksinim duyduğu enerjinin %20’sini karşılamaktadır ve Çin’in yükselişinin kesilmesi için Ortadoğu çok önem kazanmaktadır.

E.Sabri Aksüt’ü Özlemle Anıyoruz

22. 23. ve 24. Dönem Şube Yönetim kurulu üyeliği, 39. ve 40. Dönem Oda Onur kurulu üyeliği görevlerinde bulunan E.Sabri Aksüt’ü aramızdan ayrılışının 6. yılında mezarı başında andık.

Anma konuşmasında M.Macit Mutaf ve Mehmet Güzel yaşamı boyunca sahip olduğu değerlerini, düşüncelerini ve yaşama mücadelesini meslektaşları ile ilişkilerinde ve mesleğini yerine getirirken öncelik haline getirmesini paylaştılar. Alçakgönüllüğü, dürüstlüğü ve üretkenliği ile EMO Örgütülüğünün yolunu aydınlatan Sabri Aksüt gelecek nesillerin de mücadelesine örnek oluyor.

