

Geçen Ay

Amerikancı Adalet Partisi çökmektedir. Artık bunu isbat etmek için sayfalıca yazı yazmaya ve deliller göstermeye lüzum yoktur. İktidarın attığı her adım bu gerçeği doğrulamaktan başka bir işe yaramamaktadır. Egemen sınıflar halkımız üzerindeki sömürü ve zulümlerini AP dışında formüllerle sürdürmeye çabalamaktadırlar. Gazetelerde açık açık yazılıp çizilen bu formül: Halkımızın her türlü mücadelesini kan ve ateşle bastırmak, sömürücü sınıfların en zorba diktatörlüklerini yani faşizmi hakim kılmaktır. Başta Feyzioğlu olmak üzere emperyalizmin emrindeki bütün halk düşmanları son bir ay içinde bu plânlarını sahneye koyma çabalarına girişmişlerdir.

Süleyman Demirel'in AP çoğunluğunun oyları ile soruşturmadan kaçabilmesi, bir süre daha AP iktidarının devam edeceğini göstermektedir. Fakat halkımızın mücadelesi güçlendikçe Amerikan uşaklarının, ağaların ve tefecilerin her türlü zorbalıklara başvuracağı muhakkaktır. Buna karşı yapılacak şey nedir? Bütün baskılara ve zulme karşı halkımızın gücüne güvenmek ve halkımızla birleşmektir. Zorbaları ancak halkımızın sonsuz devrimci kuvveti dize getirebilecektir. Bunun dışında hayallere kapılmak eninde sonunda zalimlerin işine /arıyacaktır. Öyleyse halkımızın saflarında yer alalım, kararlı ve cesur bir mücadeleye atılalım. Son zamanlarda arkadaşlarımız arasında yalnız kenai yakın çıkarlarımızı hesaba katan, fakat halkımızın çıkarlarını görmeyen yu da halkımızın saflarında mücadeleye katılmamız gerektiğini kavrayamayan fikirler yayılmaktadır. Böyle düşünmek ve davranmak doğru mudur? Mühendislerin halkımızın dışında çıkarları ve kurtuluş yolları olabilir mi?

KURTULUŞUMUZ, HALKIMIZIN KURTULUŞUNUN BİR PARÇASIDIR

Egemen sınıflar, azgın bir vergileme ve zamlarla daha geniş bir soygun faaliyetine girişmişlerdir. Bunun yükü en derin şekilde işçiler, köylüler ve geniş

memur kitleleri üzerine binmektedir. Esasen sömürücüler en fazla kazancı sağlamaktan başka birşey düşünmemektedirler ve düşünemezler. Mühendislerin durumu da geniş halk yığınlarının durumundan farklı değildir. Mühendisler bu bakımdan sömürücülerin değil halkımızın bir parçasıdır. Bu bakımdan egemen sınıflardan kopartabilecek ufak tefek çıkarlar uğruna kurtuluşumuza ve halkımızın kurtuluşuna set çeken fikirlere kapılmamalı, aksine sömürü ve zulmün kökünü kurutmak için halkımızın mücadelesine var gücümüzle katılmamızdır. Yalvararak, gösterişli sözler söyleyerek bir takım haklar kazanılabileceği fikri bazı arkadaşların kafasında halâ hüküm sürmektedir. Bu fikrin temelinde egemen sınıfların adil olabilecekleri, kendi sömürülerinin aleyhine olarak bazı kimselere ve meslek gruplarına kalıcı haklar tanıyabilecekleri fikri yatmaktadır. Bu fikir yanlıştır. Bu fikir sınıflar üstü bir devlet ve iktidar olabileceği fikridir. Egemen sınıfların bindikleri dalı kesebilecekleri, sağdıkları ineği sağmaktan vazgeçebilecekleri fikridir. Bunun ne kadar yanlış olduğu devletin gerçek karakterini ortaya koyan diğer yazımızda geniş olarak ele alınmıştır. Tarihin hiçbir döneminde devlet tarafsız olmamıştır. Mevcut düzenler daima egemen sınıfların diktatörlüğüdür. Öyleyse kurtuluş yolu, sömürücü sınıflara her zaman sağlamaya devam edemeyeceklerini göstermekten, onları alaşağı etmek için halkımızla birleşmekten ibarettir. Egemen sınıflar sömürülerini devam ettirmek için hangi yollara başvuruyorlarsa o yoldan ve hangi silâhları kullanıyorlarsa o silâhlarla onları tasfiye etmektir. Bir kısım arkadaşlar bunun zor olduğunu söylemekte, başaramayacağını onun içinde yarıncıma yolunun iyi bir yol olduğunu açık veya üstü örtülü ileri sürmektedirler. Bu, halkımızın kuvvetine inanmamaktan, kendimizi yapayalnız kalmış görmekten ileri gelmektedir. Oysa halkımız yurdun her yerinde yazdığı destanlarla bunun ne kadar çürük bir fikir olduğunu hergün bize göstermektedir. Emperyalistlere ve uşaklarına dünyanın dört bir yanında diz çöktüren dünya halkları bize bu düşüncelerin ne kadar temelsiz ve yanlış olduğunu göstermektedir.

Sömürüden baskıdan kurtulmamız, kimseye yaranmak ihtiyacı olmadan yaşayabileceğimiz bir dünyaya kavuşmamız, hergün emperyalistlere ve uşaklarına hesap vermektan kurtulmamız halkımızın zaferine bağlıdır. Öyleyse gücümüzü halkımızın gücü ile birleştirelim. Bütün yalnızlık duygularından ve halkımıza yabancı, onun çıkarlarına aykırı, kafamıza egemen sınıflar tarafından sokulmuş yanlış fikirlere kurtulalım. Kahramanca ileri atalım. Bugün yurtseverlik iyi iş yapmak, iyi mühendislik yapmak değildir. Aksine iyi mühendislik, iyi iş yapmak, bütün bilgimizi, bütün hüner ve yaratıcılığımızı halkımızın hizmetine koymaktır. Bazıları saf bilgiden, tarafsız bilgililikten söz ederler. Ne kadar yanlış bir düşünce. Böyle birşey olabilir mi? Dünya halklarını kana ve ateşe boğmak için bombalar yapan bir mühendisin bilgisi nasıl bir bilgidir? Halkın kurtuluşu için mücadele eden bir mühendisin bilgisi nasıl bir bilgidir? Halkımız fabrikalarda ve köylerde polis ve jandarma zulmüne karşı savaşırken. Amerikan uzmanlarına rapor yetiştirmek için alın teri döken, bu iş için verilen parayı az bularak işbirlikçi iktidara yalvaran bir mühendisin bilgisi nasıl bir bilgidir? Yüreğini halkımızın yanına koyarak savaşa atılan mühendisin, diğer bilgilerin yanında ve esas olarak halkımızın ancak egerren sınıfları çökerterek kurtulabileceğinden ibaret olan bilgisi nasıl bir bilgidir?

ÖRGÜTLENELİM

Personel kanununun foyası meydana çıktı. Yeni çıkmadı. İlk ortaya sürüldüğünden beri belliydi. O zaman da esas sorun vergiler ve zamlardı, şimdi de esas sorun vergiler ve zamlardır. Vergisiz zamsız gün geçmiyor. Maaşlar çoktan eridi gitti. İktidar, akla gelebilecek hertürlü katakulli ile hakedilmiş maaşları bile vermiyor yada elinden geldiği kadar geciktirerek veriyor. Herhalde Başbakan'ın kardeşleri bu paralarla biraz iş yaptıktan sonra maaşların dağıtımına sıra gelecek.

İşin başından beri zamlara ve vergilere karşı iyi bir mücadele yürütemedik Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere toplu hareket etme yeteneğini gösteremedik. Geniş memur ve halk kitleleri ile birleşmek yerine geçici çıkarlar peşinde koşuldu. Birçok arkadaş, sorunun zamlar ve vergilerden ibaret olan özünü kavrayamadı, basit bir maaş artırma konusu karşısında olduğumuzu sandı Bu da vergi ve zamlardan zarar gören herkesle birleşmek yerine bizim, yani mühendislerin iktidardaki güçler için ne kadar vazgeçilmez olduğumuzu isbatlamak yolunun tutulmasına yol açtı. Kendi içimizde de birliği sağlayamadık. Esasen geçmişinde yoğun kitle eylemleri bulunmayan mühendisler bunun ne kadar etkili bir yol olduğunu kavrayamadılar. İş hafife aldılar. Birçok iktidar yanlısı da egemen sınıflara yaranma fikrini yaymaya çalıştı. Şimdi bütün bu hatalardan ders çıkarmak gerekmektedir. Bir musîbet, bin nasihattan iyidir. Bir düşünüş, bir öğreniş demişler. Kararlı ve mücadelecî bir örgütlenme bütün hataların giderilmesi için şarttır ve zorunludur. Şimdi böyle örgütlenme çabalarına girişildiğini görüyoruz. Ama nasıl ve kim tarafından?

GENEL MÜDÜRÜN RIZASIYLA VE YARDIMLARIYLA

Şimdi bu yolla örgütlenmeye gitmek isteyenler türedi. /Bütün teknik personel çalıştıran kuruluşlarda, daha önce hiç sesleri çıkmamış bir kısım kişiler bizi örgütleme görevini üstlerine alıyorlar. Bildiriler yayınlıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Hep «genel müdürün yardımı ve derin anlayışı ile». Hattâ bazı yerlerde çalışmalar aktif olarak genel müdürler tarafından yürütülüyor. Sarı benizli, iktidarın karşısında elpençe divan, satılık sendikacılar kaplıyor ortallığı. Kimi satmaktasınız baylar? Patronun izniyle ve onun kucağında kurulan sendikalar belâsını işçi sınıfımız çekmekte ve her yerde uyanarak köküne kibrit ruyı dökmemektedir. Bunu bilmekteyiz.

Bizim haklarımızı koruyacak, bize yeni haklar kazandırabilecek sendika tavizsiz bizim sendikamız olacaktır. O bir mücadele örgütü olacaktır. Böyle bir sendika vardır ve her geçen gün güçlenmektedir. Bizim çıkarlarımız için ilk bayrağı da o açmıştır. O zaman bu baylar TEKSEN'in düzenlediği toplantılarda ya grev kırıcılığı yada iktidar ve genel müdür yağcılığı yapmışlardır. Şimdide bizim haklarımızı savunacaklarını söylüyorlar Şapkamızı önümüze alıp düşünelim, uzun vadeli çıkarlarımıza bakalım. Teksen mücadelede bazı hatalar yapmıştır. Geniş memur ve halk kitleleri ile birleşme yerine dar meslekî sınırlar içinde kalmıştır. Bütün bunlara rağmen bizi satmak, bizi aldatmak, iktidarla uzlaşmak yolunu tutmamıştır. Bizim bünyemizden çıkmıştır. Şimdi önümüzde onu bir mücadele örgütü yapma görevi vardır. **HER YERDE TEKSEN'E ÜYE OLALIM! TEKSEN'DE BİRLEŞELİM! TEKSEN'İ BİR MÜCADELE ÖRGÜTÜ YAPALIM!**